

Jezus leeft! Wie volgt? Het koninkrijk van God is nabij (3)

Johannes 20:1-18 en Romeinen 6:1-14

Pasen vieren betekent: tot ons door laten dringen dat Jezus de Levende is én ons afvragen wat dat voor verschil maakt in onze levens.

Maria wordt levend

Maria was door Jezus bevrijd van de zeven demonen die haar leven hadden beheerst. Ze had bevrijdingspastoraat ervaren van de Heer zelf. De zon was doorgebroken: geen demonen meer maar Jezus. Maar nu was Jezus dood. Langzaam wordt Maria duidelijk dat niet het einde is. Ze mag Jezus (de tuinman) ontmoeten. Ze komt weer tot leven (Marcus 16:9-11). Overigens zijn vrouwen geen gewaardeerde getuigen in die tijd. Maria's zoeken naar Jezus doet denken aan Hooglied: 'Ik zoek ik mijn lief. Ik zoek hem, maar ik vind hem niet' (Hooglied 3:1-4). Pasen is: je ware liefde vinden. Pasen is: Jezus willen vasthouden en hem omhelzen en hem tegelijk ook willen loslaten zodat hij bij andere mensen kan komen.

De opstanding en het koninkrijk

Wat maakt Pasen voor verschil? Wat is de betekenis van de opstanding voor het koninkrijk? De Paasverhalen in de evangeliën zeggen helemaal niets in de trant van 'Jezus is opgestaan, dus is er leven na de dood', of 'Jezus is opgestaan, daarom kunnen wij naar de hemel als we sterven'. De betekenis is veel meer gericht op de aarde: Jezus is opgestaan, *dús* hij de messias, de ware Heer van de wereld en *dús* is Gods nieuwe schepping begonnen. En dat betekent dat er voor Jezus' volgelingen werk aan de winkel is. Tom Wright: "De opstanding van Jezus Christus dient zich aan als niet slechts een merkwaardige gebeurtenis in de wereld die we kennen, maar ook als het kenmerkende, fundamentele,

prototype gebeurtenis in de wereld zoals ze begonnen is te worden. Het is geen absurd gebeuren in de oude wereld, maar het symbool en startpunt van de nieuwe wereld. Zo groot is de claim van het christelijk geloof: met Jezus van Nazaret is er niet slechts een nieuwe religie, een nieuwe ethiek, of een nieuwe weg van verlossing, maar een nieuwe schepping gekomen!"

U bent levend

Paulus spelt in Romeinen 6 de betekenis van de opstanding voor ons leven nu. Want wie met Jezus aan het kruis is gestorven is ook met hem uit het graf opgestaan! Drie uitspraken:

1. wij delen in Jezus' opstanding om een nieuw leven te leiden (6:4-5);
2. zo moet u ook uzelf zien: dood voor de zonde, maar in Christus Jezus levend voor God (6:11);
3. denk aan uzelf als levenden die uit de dood zijn opgewekt (6:13).

Het koninkrijk van God krijgt daar voet aan de grond waar volgelingen van Jezus leren geloven dat ze in Christus levend zijn!

C-Power

In de taal van de Catechismus klinkt het zo: 'Ook wij worden door Christus' kracht nu al opgewekt tot een nieuw leven!' Pasen vieren betekent: geloven dat Jezus *lééft* en dat wij door de Geest kunnen volgen. Dat vergt moed, want er is nog zwakheid zoveel waardoor we twijfelen aan de realiteit van de krachtige aanwezigheid van de Geest (Christ-Power). Bedenk: *léven* is het meervoud van *lef*. *Hét* gebod van het koninkrijk van God is: *live like it's heaven on earth*. Want de Heer is waarlijk opgestaan! Volg jij?

Om te lezen:

- Romeinen 8:1-11
- Psalm 16:1-11
- Johannes 20:19-31
- Johannes 21:1-19
- 1 Korintiërs 15:50-58

Voor een geloofsgesprek:

1. Wat is volgens jou de kern van Pasen?
2. Herken je het gevaar dat volgelingen van Jezus maar moeilijk verder komen dan Goede Vrijdag?
3. Herken jij je in de zoektocht van Maria naar Jezus?
4. Waaraan merk jij dat jij nu al door Christus' kracht wordt opgewekt tot een nieuw leven?
5. Wat vind je van het citaat van Tom Wright over Pasen als het startpunt van een nieuwe wereld?
6. Zie jij jezelf zo: dood voor de zonde, in Christus Jezus levend voor God? Waarom wel/niet?

Kijk ook hier:

- www.josdouma.nl
- www.tijdmetJezus.nl
- www.mijnpreekplek.wordpress.nl
- www.plantagekerk.nl

