

Met melk meer mens

Het koninkrijk van God is nabij (4)

1 Petrus 1:22-2:5

Verlang als pasgeboren zuigelingen naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor groeit en uw redding bereikt.

(1 Petrus 2:2)

De zondag na Pasen (ook wel: Witte Zondag, Beloken Pasen) heet in de kerkelijke traditie 'Quasimodo geniti': als pasgeboren kinderen (genoemd naar de intochtstekst van die zondag uit 1 Petrus 2:2). De Paasweek wordt dan afgesloten. Om die reden staan we op deze doopzondag stil bij ons verlangen naar het woord van God.

Zuigreflex

Het is een heel concreet beeld: een pasgeboren zuigeling die ernaar verlangt om te drinken bij zijn moeder. Een baby wordt geboren (als alles goed is) met een zuigreflex. Deze verdwijnt na drie maanden. Dit is prachtig bedacht door onze Schepper. Petrus gebruikt het als beeld om ons te wijzen op het levensbelang van verlangen naar Jezus' woord. Want als we deel willen uit maken van Gods koninkrijk op aarde zoals in de hemel (in termen van het Oude Testament: 'het land dat overvloedig van melk en honing'), is het van groot belang om te ontdekken hoe we contact krijgen met dat koninkrijk: door het woord van God. In het luisteren naar en proeven van Gods woorden is het koninkrijk van God nabij.

Opnieuw geboren

De pasgeboren zuigeling herinnert ons aan de wedergeboorte (1 Pet. 1:23). Je kwam tot geloof en dit was je reflex: een intens verlangen om bezig te zijn met Gods woorden: je kon er geen genoeg van krijgen. Herken je dat? En als die reflex, die haast onstuitbare drang op de

woorden van Jezus te proeven, verdwenen is, en allerlei andere dingen veel lekkerder smaken dan Gods woord, maak je je daar dan ook zorgen over (zoals ouders zich zorgen maken over een ontbrekende zuigreflex bij hun baby)? Als je niet drinkt, kun je niet groeien. Ook in het koninkrijk van God is dat een basiswet.

Verlangen naar melk

Twee vragen: 1. Kun je verlangen wel dwingen? Het makkelijke antwoord is: nee. Als we ons alleen door ons gevoel laten regeren, dan blijven Gods woorden vaak dicht. Maar in Gods koninkrijk is verlangen een gebod: Verlang! Laat de Geest dat verlangen werken. 2. Waarom melk en geen vast voedsel? Ergens anders wordt toch gezegd dat volwassen gelovigen aan vast voedsel toe behoren te zijn (1 Kor. 3:2; Heb. 5:12)? Maar hier gaat het om melk alleen, omdat het alle voedingsstoffen en afweerstoffen bevat die we nodig hebben om te kunnen groeien en om afweer op te bouwen in de geestelijke strijd. In Gods koninkrijk geldt: Melk is goed voor elk! Melk, daar zit wat in! Met melk meer mens!

Gods goedheid proeven

De goedheid van de Heer (2:3) is ons motief om te verlangen naar zijn woord. Het is zijn genade die hij overvloedig aan ons uitdeelt (ook als onze levensomstandigheden helemaal niet zo florissant zijn), zijn glorie die zo indrukwekkend is, zijn kostbare liefde voor ons die zo onpeilbaar diep is, zijn eeuwige trouw die nooit ophoudt! Die goedheid, die we in Gods koninkrijk ervaren, proeven we door het woord. Het zuivere woord smaakt altijd naar méér. Meer melk betekent meer koninkrijk ervaren en meer mens worden zoals God het heeft bedoeld.

Om te lezen:

- Psalm 34:1-15
- Psalm 63:1-12
- Psalm 119:1-24
- 1 Korintiërs 3:1-15
- Hebrëeën 5:8-14

Voor een geloofsgesprek:

1. Wil jij als een pasgeboren zuigeling zijn? Waaraan is dat te merken?
2. Ken jij het intense verlangen naar de zuivere melk van Gods woord waar alle voedingsstoffen en afweerstoffen inzitten die je nodig heb om voor Gods aangezicht te kunnen leven?
3. Is er in jouw leven sprake van groei waarin je redding zich uitwerkt? Waarin is die groei zichtbaar?
4. Hoe heb jij ondervonden dat goed God is?
5. Heb jij een verlangen naar meer van het koninkrijk? Waaraan merk je dat?
6. Hoe kunnen we elkaar helpen om te verlangen naar het woord van God?

Kijk ook hier:

- www.josdouma.nl
- www.tijdmetJezus.nl
- www.mijnpreekplek.wordpress.nl
- www.plantagekerk.nl

