

Ik vind vreugde in jou!

Het koninkrijk van God is nabij (11)

Marcus 1:9-11

De doop van Jezus is de doop aller dopen. Elke doop vandaag heeft een verbinding met die doop. Christen zijn betekent dat je participeert in het verhaal van Jezus. Zoals we met hem gestorven zijn en opgestaan, zo zijn we ook met hem gedoopt in het diepe water van de Jordaan.

God de Zoon is één van ons

(1:9) Overall komen mensen vandaan om zich te laten dopen door Johannes. Jezus gaat in de rij staan: hij identificeert zich met zondaars die belijden dat ze een nieuw leven moeten beginnen. Maar Jezus is toch zonder zonde? Hij is toch wel de laatste die gedoopt zou moeten worden? Jezus zegt zelf: 'het is goed dat we op deze manier Gods gerechtigheid vervullen' (Mat. 3:13-17). Gerechtigheid is dat je met heel je leven antwoord geeft op de Thora, dat je volledig wilt doen wat God vraagt. In deze doop, als voorafschaduw van het kruis, gaat Jezus al dood aan onze zonden, omdat dat de wil van God is. Wij gaan samen met hem kopje onder in de dood. Hij is één van ons, wij zijn één met hem. Jezus kiest hier de weg van de nederigheid.

God de Geest rust op ons

(1:10) Als Jezus omhoog komt uit het water (en wij met hem) gaat de hemel open! De doop is de deur naar een nieuwe werkelijkheid: de hemel op aarde, Gods koninkrijk, een nieuwe schepping (2 Kor. 5:17), waar alles nieuw is, waar God woont bij de mensen, waar de zonde geen aantrekkingskracht meer heeft, waar de drie-enige God ons innig omhelst. We zien hier water, en de Geest in de gedaante van een duif. Dat doet denken aan het begin van de schepping (Gen. 1:1-3 - de Geest van God, die zweefde boven het

water, is een teken van nieuw leven; Jezus' doop in de doodsJordaan herinnert ons aan die woestheid en doodsheid van de oervloed: het water waar geen leven was) en aan het nieuwe begin na de zondvloed (Gen. 8:8-12 - de duif met een takje in de snavel: het wordt weer droog, we kunnen weer leven, chaos maakt plaats voor vrede). De Geest die op Jezus en op ons rust is de Geest van vrede, reinheid, zuiverheid, eenvoud, zachtheid, wijsheid, onschuld, verzoening (Jes. 11:2). Maar hoe krijg je de Geest? Niet door je rechtstreeks naar die Geest uit te strekken, maar door naar Jezus te gaan en door met Jezus omhoog te komen uit het doopwater. Als je je uitstrekt naar de duif, dan zal hij wegvliegen. Maar als je je uitstrekt naar Jezus, dan zal de duif op je schouder neerdalen en niet weer weggaan.

God de Vader vindt vreugde in ons

(1:11) De Vader van Jezus kan zich niet langer inhouden. Hij roept het uit, vol trots, vol passie, vol onvoorwaardelijke liefde: 'In jou vind ik vreugde!' Jezus heeft nog niks gedaan. Zijn werk moet nog beginnen. Nú al bevestigt de Vader hem in wie hij is. 'Jij bent mijn Zoon. Jij mag er zijn. Ik houd van je. Ik heb je lief. Je bent mijn alles. Ik word zo ongelooflijk blij als ik je zie!' Geloof je het niet? Je doop is het bewijs. De hemel staat open voor je, niet zodat je er later naartoe mag, maar nu al. Want het gaat er niet om dat wij in de hemel komen, maar dat de hemel in ons komt, dat de duif op ons neerdaalt en dat de echo van Gods stem eeuwig naklinkt zonder in geluidsterkte te verminderen: 'Ik hou van jou. Ik word zo ongelooflijk blij als ik je zie. Jij bent mijn geliefde kind.'

Om te lezen:

- Genesis 1:1-6
- Genesis 8:1-14
- Jesaja 11:1-10
- Jesaja 43:1-7
- 2 Korintiërs 5:11-21

Voor een geloofsgesprek:

1. Welke betekenis heeft de doop van Jezus in de Jordaan in jouw geloofsleven (naast bijvoorbeeld zijn dood en zijn opstanding)?
2. Wat betekent het voor jou dat Jezus 'één van ons' is geworden? Is hij voor jou 'echt mens'?
3. Wanneer is de duif in jouw leven gekomen? Wat betekent de Geest voor je geloofsleven?
4. Ervaar je jezelf als een geliefd kind van God? Geloof je dat de hemel ook voor jou opengescheurd is?
5. Wat versta jij onder 'onvoorwaardelijke liefde'? Ontvang je die liefde? Geef je die liefde ook?

Kijk ook hier:

- www.josdouma.nl
- www.tijdmetJezus.nl
- www.mijnpreekplek.wordpress.com
- www.plantagekerk.nl

