

IK VOEL ME (NIET) GEROEPEN

Ontmoetingen met Mozes (3)

Exodus 3:7-4:17

Wat doe je als God je roept tot een taak, als je de stem van God hoort? In dit verhaal ontmoeten we een Mozes die het erg moeilijk vindt om achter God aan te gaan. Wat een verschil met de roeping van de leerlingen door Jezus (Marcus 1:16-20)! Luisterend naar dit verhaal leren we iets over discipelschap, namelijk dat deze twee vragen steeds centraal staan: Wat zegt God tegen mij? Wat ga ik daarmee doen?

Nee, nee, nee, nee en nog eens nee!

Maar liefst vijf maal probeert Mozes God er van te overtuigen dat hij bij hem aan het verkeerde adres is. Vijf nieten (vergelijk de 'vijf dierbare nieten' van Willem Schortinghuis uit de 18^e eeuw: ik wil niet, ik kan niet, ik weet niet, ik heb niet, ik deug niet) komen er uit Mozes' mond. Dat is wel heel menselijk en herkenbaar. Maar dit is zeker niet het mooiste moment op de weg van Mozes. Hij maakt God kwaad door zijn pogingen om zijn roeping niet te volgen.

Ik voel me niet geroepen

Mozes hoort Gods stem: 'Ik stuur jou nu naar de farao: jij moet mijn volk uit Egypte weg leiden.' Een heel heldere roeping. Maar Mozes maakt bezwaren.

1) Ik deug niet (3:11). Wie ben ik? Bescheidenheid siert een mens. Dit is al heel anders dan 40 jaar geleden toen Mozes op eigen houtje aan de slag ging. Maar Mozes mag zijn naam waar gaan maken: 'uit het water getrokken'. Nu mag hij het volk uit Egypte leiden. God gaat er geduldig op in: kijk niet maar jezelf maar naar mij! Ik ben bij je!

2) Ik weet niet (3:13). Mozes vraagt God naar zijn naam. 'Ik heet Mozes, en u?' Terwijl de HEER zich net heeft voorgesteld bij de brandende doornstruik. Maar God grijpt deze onheuse vraag aan om iets heel dieps over zichzelf te zeggen: 'Ik ben die er zijn zal'. Zo is God! En zo mogen we hem kennen, genoemd naar Abraham, Isaäk en Jakob.

3) Ik geloof niet (4:1). Sprekend over het ongelooft van de Israëlieten belijdt Mozes' zijn eigen ongelooft: ik geloof niet in de HEER die roept, ik geloof niet in zijn kracht die in zwakheid wordt volbracht, ik geloof niet in Gods trouw aan zijn verbond. Als God geduldig wonder tekenen geeft, verandert dat nog steeds niets.

4) Ik kan niet (4:10). Mozes kan niet spreken, is slecht met woorden (vergelijk: Jer. 1:4-8). En opnieuw richt God Mozes' aandacht op zijn aanwezigheid en hulp (vergelijk: Mat. 10:19-20).

5) Ik wil niet (4:13). Het hoge woord komt eruit: ik voel me niet geroepen! Stuur maar een ander. Mozes wil met rust gelaten worden. Hij wil liever schapen weiden dan een volk uitleiden. Het werk moet uiteraard gebeuren, maar laat een ander het maar doen. Gods geduld is nu op: hij wordt kwaad. Maar Gods toorn verteert Mozes niet. Hij gaat met hem door: 'Hij die u roept is trouw en doet zijn belofte gestand' (1 Tes. 5:24).

Gods stem verstaan

Groeien in discipelschap (leerling en volgeling van Jezus zijn) gebeurt waar deze twee vragen steeds gesteld worden:

- 1. Wat zegt God tegen mij?** God spreekt! Het is belangrijk om daarop afgestemd te raken (als we beslissingen moeten nemen over taken, reacties, relaties, nieuwe uitdagingen). God spreekt allereerst door zijn Woord. Maar we kunnen zijn stem ook horen door bijvoorbeeld andere mensen, omstandigheden en gebeurtenissen, (luisterend) bidden, onze intuïtie, herinneringen en beelden. Leer zijn stem ontdekken: 'Mijn schapen luisteren naar mijn stem, ik ken ze en zij volgen mij' (Joh. 10:27).
- 2. Wat ga ik daarmee doen?** Gods stem zet mensen in beweging. Dat gebeurt niet vanzelf (zie Mozes). Maar het is wel wat God op het oog heeft: gehoorzaamheid vanuit de overvloed van Gods genade.

Om te lezen

Genesis 12:1-9

Jeremia 1:1-19

Marcus 1:16-20

Handelingen 9:1-9

1 Tessalonicenzen 5:12-24

Voor een geloofsgesprek

1. Wat valt jou in het bijzonder op in dit verhaal?
2. Zie je de verschillende reacties van Mozes ook bij jezelf terug?
3. In welke situaties heb jij sterk ervaren dat je een keuze moest maken? Hoe speelde het luisteren naar Gods stem daarbij een rol?
4. Met welke vraag of beslissing worstel jij momenteel?
5. Hoe kun jij de twee vragen 'Wat zegt God tegen mij? En wat ga ik daarmee doen?' integreren in je leven?

Om te bidden

Laat mij het pad gaan van uw geboorten, dat is mij het liefst. (Psalm 119:35)

Kijk ook hier

www.josdouma.nl

www.tijdmetJezus.nl

www.mijnpreekplek.wordpress.com

www.plantagekerk.nl

