

VRIENDSCHAP IS GELUK HEBBEN

Ontmoetingen met Mozes (4)

Exodus 33:11

Kan dat: vriendschap met God? Van Mozes wordt gezegd dat hij met God omging zoals een vriend (Ex. 33:11 in NBG 1951: 'En de HEERE sprak tot Mozes van aangezicht tot aangezicht, zoals iemand spreekt met zijn vriend'). Vriendschap wordt gekenmerkt door hartelijkheid, openheid, eerlijkheid, betrouwbaarheid, ontspannenheid. Ben ik een vriend van God? Of blijf ik een kennis?

God en mens

De Bijbel spreekt met veel verschillende beelden over de relatie God-mens: schepper-schepsel, Vader-kind, herder-schaap, Heer-dienaar, koning-onderdaan. Past vriend-vriend daar wel bij? Verdwijnt dan niet het verschil tussen mens en God? We waarschuwen elkaar ook wel eens: 'God is niet je vriendje...'. Toch wordt de omgang tussen Mozes en God getypeerd met het woord vriendschap. Ook van Abraham wordt gezegd: hij was een vriend van God (2 Kron. 20:7; Jes. 41:8; Jak. 2:23).

God ontmoeten in een tent

Het vriendschappelijke gesprek tussen God en Mozes speelt zich af in een tent. Deze tent (dit is niet de tabernakel uit Ex. 40) wordt door Mozes buiten het kamp van het volk Israël opgezet. Er moet afstand zijn. Want God vindt het Israël een onhandelbaar volk: 'Als ik ook maar een ogenblik met jullie mee zou reizen, zou ik je al doden' (Ex. 33:5). De afstand tussen het kamp en de (gebeds)tent kan wel worden overbrugd: ieder die God wil raadplegen kan er naartoe gaan. Deze ontmoetingstent is een soort tussenoplossing: de tabernakel die gemaakt wordt zal straks midden tussen het volk staan: God in het centrum.

De HEER sprak met Mozes

Als Mozes naar de ontmoetingstent ging, was dat iets bijzonders: alle Israëlieten gaan voor de ingang van hun tent staan; ze kijken Mozes na tot hij naar binnen is ge-

gaan; als Mozes in de tent is daalt de wolkkolom neer (teken van Gods heilige aanwezigheid) bij de ingang. De ontmoeting in de tent tussen God en Mozes is dus omgeven door eerbied en heiligheid. Maar binnen in de tent is er de intimiteit en vertrouwelijkheid van de vriendschap: tijd met elkaar doorbrengen, in gesprek zijn, van elkaars aanwezigheid genieten, elkaar in de ogen kijken ('van aangezicht tot aangezicht'). Vergelijk ook Psalm 25:14: 'De HEER is een vriend van wie hem vrezen, hij maakt hen vertrouwd met zijn verbond.'

Vrienden noem ik jullie

Is zulke vriendschap alleen iets voor mensen als Mozes (en Abraham)? Mozes laat op zijn plek tussen God en mensen al iets van Jezus zien die de afstand tussen ons en God definitief heeft overbrugd. Hij zegt tegen zijn leerlingen: 'Vrienden noem ik jullie' (let er op dat het wel Jézus is die dit zegt – er is geen sprake van een helemaal gelijkwaardige relatie). Discipelschap en vriendschap hebben alles met elkaar te maken (Joh. 15:13-15). 'Vriendschap is geluk hebben.' Maar vriendschap kost ook wat: openheid, kwetsbaarheid, de maskers af, vertrouwelijkheid. Gods vriendschap met ons is een uitnodiging (en uitdaging) tot een levensstijl van navolging.

Vriendschap met de Heer

Hoe kan je omgang met God de kleur van vriendschap krijgen? Drie trefwoorden:

1. **Tijd.** Met vrienden breng je graag tijd door. Hoe ziet dat eruit als je vriendschap met God ontwikkelt?
2. **Intimiteit.** Waar staat jouw ontmoetingstent? Is er een plek waar je luistert naar de Heer, de vertrouwelijkheid van het gebed zoekt en met hem spreekt 'van aangezicht tot aangezicht'?
3. **Openheid.** In echte vriendschappen kun je je kwetsbaar opstellen en eerlijk zijn over wat er in je leven speelt. Een vriend wijst je nooit af. Zo is het ook bij God. 'Heer, hier bevind ik mij.'

Om te lezen

Genesis 5:21-24
Psalm 25:12-22
Jesaja 41:8-16
Johannes 15:9-17
Jakobus 4:1-10

Voor een geloofsgesprek

1. Wat valt jou in het bijzonder op in dit verhaal (Exodus 33:1-11)?
2. Waarom vind jij het spreken in termen van 'vriendschap met God' al dan niet belangrijk?
3. Welke rol spelen heiligheid en intimiteit in jouw leven met God?
4. Waar staat jouw ontmoetingstent?
5. Wat is voor jou de betekenis van Johannes 15:12-14? Noem jij jezelf een vriend van Jezus?
6. Wat zegt God door dit verhaal tegen jou? Wat ga je daarmee doen?

Om te bidden

Ik ben een vriend van allen die u vrezen en zich houden aan uw regels. (Psalm 119:63)

Kijk ook hier

www.josdouma.nl
www.tijdmetJezus.nl
www.mijnpreekplek.wordpress.com
www.plantagekerk.nl

