

HOE WORD IK ZACHTMOEDIG?

Ontmoetingen met Mozes (5)

Numeri 12:3

Onze wereld laat zich niet denken zonder grote leiders als Gandhi, Mandela en King en vele anderen. Leiderschap wordt gekenmerkt door bijvoorbeeld: ambitie, geduld, visie, humor, tolerantie, dankbaarheid, moed. In Mozes ontmoeten we ook een groot leider in Gods koninkrijk (Deut. 34:7-12): met krachtige hand leidde hij Gods volk uit Egypte naar het beloofde land van vrijheid. Van hem wordt gezegd: 'niemand was zachtmoediger dan hij'.

Leiderschapscrisis

Deze typering komt naar voren in het kader van een leiderschapscrisis, waarin zus Mirjam (zij heeft Mozes gered toen hij klein was) en broer Aäron (hij is altijd de woordvoerder van Mozes geweest) de hoofdrol spelen. De aanleiding: Mozes heeft een Nubische vrouw getrouwd (Zippora of een tweede vrouw van Mozes). Maar de echte oorzaak is: twijfel over het leiderschap van Mozes. Mirjam en Aäron zijn ontevreden met hun eigen positie en ondermijnen nu die van Mozes. 'De HEER hoorde dit.' Mozes gaat niet op zijn strepen staan maar laat het los en laat het over aan God. God grijpt direct zelf in en zegt zoveel als: 'Kom je aan Mozes, dan kom je aan mij' (Num. 12:6-8). Je proeft hier iets van Gods onvoorwaardelijke liefde zoals die later klinkt in deze woorden voor Jezus: 'Jij bent mijn geliefde zoon, ik vind vreugde in jou' (Mar. 1:11). God pakt Aäron en Mirjam zeer hard aan. Waarom wordt alleen Mirjam met huidvraat (lepra) gestraft? Waarschijnlijk was zij hierin initiërend (jaloersheid) en was Aäron gevolgd.

Zachtmoedigheid

Waarin bestaat nu Mozes' zachtmoedigheid? Dat komen we op het spoor als we ons andere reacties indenken. Mozes had ook boos, bitter, agressief, trots, arrogant, egocentrisch kunnen reageren. Hoe reageer jij als iemand je positie aantast, je vals beschuldigt, je onrecht aandoet, je integriteit aantast? Zachtmoedigheid legt

een heel andere scala aan reacties en emoties open: mildheid, bescheidenheid, welwillendheid, vriendelijkheid, vredelievendheid, zachtheid, nederigheid, geduld, zelfverloochening, liefde. Maar is dat wat we willen? Associëren we zachtmoedigheid niet soms vooral met softheid, sukkeligheid en slapheid? Welke cursus zou meer deelnemers trekken: 'Hoe word ik assertief?' of 'Hoe word ik zachtmoedig?' Overigens: Mozes was niet heel zijn leven zachtmoedig geweest! Het begon allemaal met agressie: een Egyptenaar werd door Mozes doodgeslagen. En na deze geschiedenis volgt nog de scène van het slaan met de staf op de rots (Num. 20:9-12). Zachtmoedig worden is een leerproces dat veel tijd vraagt (Mozes mocht 40 jaar optrekken met een opstandig volk). Terugval is altijd mogelijk.

Groeien in zachtmoedigheid

De kern van zachtmoedigheid is dat jij, als je wordt aangetast in je integriteit, als je persoonlijk wordt aangevalen, toch geduldig, liefdevol en bescheiden blijft. Tips en trucs ('Tel tot 10.' 'Scheld niet terug.' 'Scheid de zaak van de persoon.' 'Kweek een olifantenhuid.') helpen misschien een beetje. Maar het gaat om een diepgaandere verandering. Drie Bijbelwoorden om te groeien:

1. **Matteüs 11:29:** 'Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart.' Jezus is meer dan Mozes! Kijk niet naar jezelf maar naar Jezus.
2. **Kolossenzen 3:12:** 'U zich kleden in innig medeleven, in goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld.' Doe, als geliefde van God, Christus aan (vgl. Rom. 13:14).
3. **Galaten 5:22-23:** 'Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.' Laat de Geest in je werken en maak je afhankelijk van zijn kracht.

Om te lezen

Deuteronomium 34:1-12
Psalm 37:30-40
Matteüs 11:25-30
Kolossenzen 3:12-17
Galaten 5:13-26

Voor een geloofsgesprek

1. Wat valt jou in het bijzonder op in dit verhaal?
2. Hoe kijk jij aan tegen leiderschap (in de kerk)?
3. Wat zijn volgens jou kenmerken van goede leiders?
4. Hoe zou jij in Mozes' situatie gereageerd hebben?
5. Hoe kun jij groeien in zachtmoedigheid?
6. Wat zegt God door deze boodschap tegen jou? En wat ga je daarmee doen?

Om te bidden

Wijs mij de weg van uw waarheid en onderricht mij, want u bent de God die mij redt, op u blijf ik hopen, elke dag weer. (Psalm 25:5)

Kijk ook hier

www.josdouma.nl
www.tijdmetJezus.nl
www.mijnpreekplek.wordpress.com
www.plantagekerk.nl

