

Laat het recht stromen!

Diaconaal kerk zijn (2)

Amos 5:24

‘Dat is niet eerlijk!’ Die uitspraak kun je overal horen, vooral ook uit de mond van kinderen. We lijken een aangeboren gevoel te hebben voor wat recht en wat onrecht is. Een diaconale kerk is een kerk die oog heeft voor onrecht en daar wat aan wil doen vanuit Jezus’ oproep: ‘Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid’ (Mat. 6:33).

Niet eerlijk

Als we ons richten op onrecht en oneerlijkheid, moeten we beseffen dat de wereld niet is in te delen in mensen die recht en mensen die onrecht doen. Het glipt ons vaak tussen de vingers door, die gerechtigheid. Het onrecht zit ook in onszelf. Tegelijk kunnen we onszelf de vraag stellen: wil ik een rechtbrenger zijn, iemand die de wereld een stukje eerlijker maakt (zie de GOOT500 met een opsomming van rechtbrengers)? En: willen we als kerk recht brengen? Staat gerechtigheid op de agenda van de kerk? Het staat in elk geval wel op Gods agenda!

God en recht

Als we over gerechtigheid spreken, moeten we wel bedenken dat dit woord in de Bijbel twee betekenissen heeft. 1. Gods gerechtigheid is dat wij vrijgesproken worden door in Jezus te geloven: God zet ménsen recht (Rom. 3:25-26). Dat is wat we vieren als de winst van de Reformatie van de 16^e eeuw: we worden gerechtvaardigd door geloof en niet uit werken! 2. God gerechtigheid is ook dat hij in deze kromme wereld záken recht wil zetten: God haat onrecht! Ook hij roept het vaak uit: ‘dat is niet eerlijk!’ God haat onderdrukking, uitbuiting, mensenhandel, misbruik, mishandeling, onrechtvaardigheid, oorlog, leugenachtigheid. Hij is rechtvaardig.

Amos de profeet

In de profetiën van Amos komt dit ook steeds naar voren. Hij profeteerde temidden van Israël en omringende landen waar onrecht aan de orde van de dag was (vgl.

Am. 2:6; 3:10; 4:1; 5:7.10-15; 6:12; 8:4-6). Amos zet het gebrek aan gerechtigheid extra scherp neer door te zeggen dat de HEER een afkeer heeft van de samenkomsten van zijn kinderen: er worden offers gebracht, er klinken liederen, er wordt muziek gemaakt, tot eer van God. Maar het gaat blijkbaar gepaard met het doen van onrecht. Een rechte verhouding met God moet niet alleen in de eredienst maar ook in het dagelijkse leven tot uitdrukking komen. Wat zou Amos zeggen als hij onze samenkomsten binnenstapte? Willen we als kerkgangers even graag dat in deze wereld zaken worden recht gezet als wij zelf zijn recht gezet voor God? En zo ja, hoe kunnen we dat dan doen? Welke daden van gerechtigheid kunnen we stellen in ons dagelijkse leven (rijkdom delen, fairtrade producten kopen, opkomen voor onderdrukten, onrecht aan de kaak stellen, etc.)?

Stromend water

De oproep om recht te doen en gerechtigheid na te jagen klinkt in beeldtaal: ‘Laat liever het recht stromen als water, en de gerechtigheid als een altijd voortvloeiende beek.’ In onze verbeelding zien we stromend water als een metafoor voor een beweging van gerechtigheid in deze wereld (het koninkrijk van God).

1. Het water van de doop gaat niet alleen over ons eigen recht-voor-God-staan dankzij Jezus maar is ook een appèl: we worden geboren om rechtbrengers te zijn!
2. Het water van de IJssel wordt een beeld voor een breed meanderende stroom van eerlijkheid en recht door deze wereld. Je kunt natuurlijk ook denken aan een wildstromende, sprankelende bergbeek.
3. Het water waar Jezus over spreekt: ‘Laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken! Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft’ (Joh 7:37-38). De Geest is voor Gods kinderen een onuitputtelijke bron voor ‘een stroom van gerechtigheden’.

Om te lezen

Amos 5:14-27
Jesaja 5:1-7
Klaagliederen 3:55-66
Lucas 4:14-30
Openbaring 22:6-21

Voor een geloofsgesprek

1. Welke rol speelt gerechtigheid in jouw leven?
2. Welke gerechtigheid vind je belangrijker: God die mensen recht zet (door geloof in Jezus) of God die zaken recht zet (als tekens van zijn koninkrijk)?
3. Wat zou Amos vandaag over onze kerkelijke samenkomsten zeggen (vgl. Amos 5:21-23)?
4. Hoe kan de kerk het thema van gerechtigheid (meer) op de agenda zetten?
5. Wat zegt God tegen jou over het thema gerechtigheid? Wat ga je daarmee doen?

Om te bidden

Mogen de bergen vrede brengen aan het volk en de heuvels gerechtigheid. (Psalm 72:3)

Kijk ook hier

www.josdouma.nl
www.tijdmetJezus.nl
www.mijnpreekplek.wordpress.com
www.plantagekerk.nl

