

Heer, u wil ik leren kennen

Over gebed 2

Psalm 62:9

'Leer ons (weer) bidden!' Die vraag stellen we een leven lang. Want het gebed is nooit vanzelfsprekend in het leven van een christen. Bidden mag allereerst een relatie van vertrouwen zijn waarin we God zoeken om wie hij is en niet primair om wat hij ons wil geven. Bidden als vertrouwensrelatie is: ik kom zoals ik ben bij God zoals hij is.

God en ik

Wat komt eigenlijk eerst? God kennen of mezelf kennen? Calvijn opent zijn Institutie (1536) met deze zin: 'Nagenoeg de hele hoofdinhoud van onze wijsheid bestaat uit twee delen: de kennis van God en de kennis van onszelf. Maar hoewel deze twee door vele banden onderling verbonden zijn, is het toch niet gemakkelijk te onderscheiden, welke van beiden aan de andere voorafgaat en haar uit zichzelf voortbrengt.' Dat geldt ook voor het gebed: daarin gaat het ten diepste om kennis van God én kennis van onszelf. Calvijn kiest voor de inzet bij de kennis van God. Maar juist in het gebed is het, zonder de 'vele banden' waardoor deze twee 'onderling verbonden' zijn uit het oog te verliezen, zo belangrijk om te beginnen bij de kennis van onszelf.

Ik kom zoals ik ben...

Als je op je rode stip gaat staan (zie PreekKracht 5 januari 2014) ontdek je van alles vanwege de onvolmaaktheid van ons leven. Het doel is dat er verbrokenheid komt en verlangen naar genade. We kunnen daar overigens ook voor weglopen. De rode stip is een heel spannende plaats omdat je daar dingen tegenkomt die je liever niet onder ogen ziet (relatieproblemen, pijnlijke herinneringen, weggestopte angst of boosheid). Wegblijven van je rode stip kan ook te maken hebben met deze vraag: Is God wel veilig? Bekommert hij zich wel om mij? Word ik door hem wel gezien?

...bij God zoals hij is

We denken misschien niet zo vaak heel bewust na over de vraag hoe we God zien. Ons beeld van hem kan gevormd zijn door schilderijen en afbeeldingen die we gezien hebben,

plaatjes in kinderbijbel, kunstwerken, verhalen die we hebben gehoord en levenservaringen. In de loop van ons leven kunnen zich ook verkeerde beelden van God vastzetten in ons (onder)bewustzijn. Denk aan God als: een Afwezige Horlogemaker, Strenge Patriarch, Onpersoonlijke Kracht, Verkoopautomaat, Morele Kruisvaarder, Drukbezette Koning of Vrolijke Vriend. Als we hem willen kennen zoals hij is, kunnen we overal in de Bijbel terecht omdat dat het boek is van ontmoetingen met God. Zo leren we in Psalm 62 dat God iemand is bij wie we rust kunnen vinden. Hij is onze rots van redding en tegelijk een schuilplaats waar we veilig zijn. In Jesaja 40 ontmoeten we God in zijn grootheid en heilige verhevenheid. Hij, de schepper van de sterrenhemel, is met niemand te vergelijken. En in Hebreëen 1 lezen we: 'In Christus schittert Gods luister, hij is zijn evenbeeld'. God leren kennen is de passie die relationeel bidden kleurt. Bedenk: de rode kleur van de stip waarop je staat is ook de kleur van het bloed van Christus!

Altijd anders en groter

Voor onze ontmoeting met God blijft altijd belangrijk dat hij een mysterie is: veraf én dichtbij, heilig én veilig, aanstootgevend én aantrekkelijk, machtig én zwak, afwezig én aanwezig, leeuw én lam, koning en Papa. Steeds is hij het allebei, evenveel, tegelijkertijd. God is een Heilig en Veilig Mysterie, liefdevoller én confronterender dan we dachten, met ons omgaand in majesteit én intimiteit. Hij verrast ons en hij verbijstert ons. "Geestelijke volwassenheid is genieten van Gods heerlijke onvoorspelbaarheid en van zijn onvoorspelbare heerlijkheid."

Bij brood en wijn

Avondmaal vieren is: komen zoals wij zijn bij God zoals hij is. Hoe laat God zich kennen in het Avondmaal? Als de onvoorstelbaar genadige God. Als de God die in Jezus de puinhoop van ons leven verandert in nieuwe schepping. Als de God die intiem met ons omgaat: als brood en wijn in ons komen, is dat een teken van God zelf die in ons woont. Als de God die ons door Jezus en in de Geest zet in de ruimte van vergeving, genezing en bevrijding.

Om te lezen

Psalm 62
Psalm 99
Jesaja 40:18-26
Hebreëen 1:1-14
Openbaring 1:8-20

Voor een geloofsgesprek

1. Wat weerhoudt jou om op je rode stip te gaan staan?
2. Hoe sterk leeft in jou het verlangen om God te leren kennen?
3. Welke genoemde (verkeerde) beelden van God herken je?
4. Welke aspecten van God vind jij het belangrijkste?
5. 'Geestelijke volwassenheid is genieten van Gods heerlijke onvoorspelbaarheid en van zijn onvoorspelbare heerlijkheid'. Ben je het eens met deze uitspraak?
6. Welke stappen zet jij om te groeien in gebed? Hoe zie je de heilige Geest daarin aan het werk?

Om te bidden

Vertrouw op hem, mijn volk, te allen tijde, open voor hem uw hart, God is onze schuilplaats. (Psalm 62:9)

Websites

www.josdouma.nl
www.tijdmetjesus.nl
www.plantagekerk.nl
www.mijnpreekplek.wordpress.com

