

Oei, ik groei!

Samen volledig toe groeien naar Christus

Efeziërs 4:15

Bij onze pasgeboren baby's en kleine kinderen houden we nauwkeurig de groei bij. Daar hebben we een groeidiagram voor. En als er met de lichamelijke groei iets niet goed gaat, maken we ons zorgen. Hoe zijn we bezig met onze geestelijke groei? Wat verwachten we? Hoe meten we de groei? En maken we ons zorgen als de groei uitblijft? Efeziërs 4 vers 15 helpt ons bij onze bezinning op de vraag waar het de Geest in de gemeente van Jezus om te doen is: dat we samen volledig toe groeien naar Christus.

We groeien richting Christus

Geestelijke groei (die ook tot uitdrukking komt in daden van barmhartigheid, gerechtigheid, naastenliefde) is waar het in de gemeente om gaat. Gods Geest werkt! Gemeente zijn in de kracht van de Geest heeft een duidelijke richting: Christus. Hoe dichterbij hem komen, hoe groter hij wordt (vergelijk Joh. 3:30)! Als een plant die naar het licht toegroeit, zo gaat het hart van Gods kinderen open naar Christus toe. En dat heeft effect: we groeien in Christusgelijkvormigheid, we gaan denken zoals hij denkt en doen wat hij doet. Zonder Christus is de kerk een ont-Hoofde gemeenschap en daarmee ook geestelijk dood. Als alles richting Christus gaat, bloeit het leven in de kerk op.

We groeien door waarheid en liefde

Paulus noemt twee groeifactoren die we heel dichtbij elkaar moeten houden: waarheid en liefde. We groeien naar Christus door liefdevol de waarheid te spreken en de ware liefde te kennen en te koesteren. Waarheid is dit: dat God bestaat en dat hij een God is die liefheeft. Waarheid is: dat God ons geschapen heeft en een verlangen in ons heeft gelegd dat op hem gericht is. Waarheid is: dat ons leven gered wordt als we het toevertrouwen aan Christus. Liefde is elkaar de waarheid zeggen, dat is Christus. De waarheid spreken is dus dat we elkaar telkens weer vertellen dat God liefde is. Elkaar liefhebben doe je door te leven uit de waarheid: dat God door Christus de wereld met zichzelf verzoend heeft (2 Kor. 5:19). Houd waarheid (Woord) en liefde (Geest) altijd bij elkaar!

We groeien in alle opzichten

De groei die de Geest geeft heeft betrekking op alle aspecten van ons leven: ons volledige bestaan wordt aangeraakt (hoofd, hart en handen). Groei gaat over ons karakter, onze reacties, onze belangstelling, onze keuzes. Groei gaat over: geloof, hoop, liefde. Deze groei zal op aarde nooit af zijn. We mogen geen onmondige kinderen blijven en moeten groeien in volwassenheid, maar er komt niet een moment dat we zeggen: nu ben ik uitgegroeid. We zullen volmaakt als Jezus zijn als hij terugkomt.

We groeien samen

De groei van kleine kinderen is heel individueel. Geestelijk groeien heeft echter een sterk gezamenlijk aspect (1 Pet. 2:1-5). Het gaat Paulus hier om het samenleven in de gemeente als lichaam van Christus. Dat lichaam groeit en wordt opgebouwd doordat de leden groeien en elkaar opbouwen in de liefde. Groeien doe je samen in de kerk: we hebben elkaar nodig, niemand kan in zijn of haar eentje de waarheid volledig kennen of de diepte van Christus' liefde kan peilen (Ef. 3:18-19).

Drie vragen

Efeziërs 4 vers 15 stelt aan ons als gemeente drie vragen.

1. **In welke richting groeien we?** Het antwoord is zonneklaar: Christus! Jezus Christus kennen en hem bekendmaken, dat is waar alles om draait. Herkennen we dat in wat we doen en in de prioriteiten die we stellen?
2. **Mag onze groei ook pijn doen?** 'Oei, ik groei (niet)'. Zeggen we ook wel eens 'oei' of 'au'? Groeien gaat niet zonder pijn. Juist onze pijn kan een uitnodiging tot groei zijn, misschien zelf tot een groeispurt.
3. **Biedt de geloofsgemeenschap van de Plantagekerk een groeizame cultuur?** Zou de naam (en plaats) van ons kerkgebouw niet een vingervijzing kunnen zijn voor wat centraal moet staan? Een groeizame cultuur wordt gekenmerkt door veel verwachting van de heilige Geest. Door hem wordt de geloofsgemeenschap een groeizame ruimte waar we samen volledig toe groeien naar Christus.

Om te lezen

Efeziërs 4:1-16
Efeziërs 4:17-5:2
Efeziërs 5:3-20
1 Korintiërs 3:1-9
1 Petrus 2:1-10

Voor een geloofsgesprek

1. Lees Efeziërs 4:11-16. Wat valt jou het meeste op?
2. Wat versta jij onder Geestelijke groei? Herken je dat groei soms uitblijft? Of dat het zelfs minder wordt? Waar komt dat door?
3. Hoe kunnen we richting Christus gaan in ons leven samen?
4. Hoe verhouden waarheid en liefde zich tot elkaar? Vind je het moeilijk om ze bij elkaar te houden? Welke rol speelt de Geest daarin?
5. Mag groei ook pijn doen? Herken je dat pijnlijke ervaringen juist ook groeikansen bieden?
6. Wat zegt God tegen jou? En wat ga je daarmee doen?

Om te bidden

Hij zal zijn als een boom, geplant aan stromend water. Op tijd draagt hij vrucht, zijn bladeren verdorren niet. Alles wat hij doet komt tot bloei. (Psalm 1:3)

Websites

www.josdouma.nl
www.tijdmetjesus.nl
www.plantagekerk.nl
www.mijnpreekplek.wordpress.com

