

Wat is *discipelschap*?

Over: *Jezus vertrouwen en volgen*

Discipelschap is het leerproces van Gods kinderen waarin zij, geïnspireerd door Gods Woord en geleid door Gods Geest, in de context van hun dagelijkse omstandigheden, activiteiten en relaties, in groeiende Christusgelijkvormigheid gehoorzaam zijn aan Gods geboden en ook anderen uitnodigen om Jezus te vertrouwen en te volgen.

1 Het leerproces Discipelschap is een leerproces dat een leven lang duurt (Gods kinderen blijven altijd lio: leerling in opleiding). Zoals bij elk leerproces vraagt het om bewustheid en intentionaliteit, zo is dat ook met het discipelschapsleerproces. Ook is het van belang om ruimte te geven aan verschillende leerstijlen. Dit leerproces kan niet zonder de leermeenschap die de lokale geloofsgemeenschap wil zijn.

2 Gods kinderen Discipelschap vindt plaats in het leven van mensen die Gods kinderen zijn. Het is niet zo dat we pas door een leven van discipelschap Gods kinderen worden. Dankzij het leven en sterven van Christus, door Gods genade, is ieder die gelooft in zijn ondergang en opstanding een kind van God. Dit kinschap vormt de basis voor het discipelschap: genade is er de bron van.

3 Geïnspireerd door Gods Woord Discipelschap is zonder Gods Woord en onze actieve omgang daarmee ondenkbaar. De woorden van Jezus moeten in ons komen en in ons blijven. Het is nodig dat ons denken wordt hervormd door Gods Woord. Daarom is Bijbel lezen en Bijbelstudie, gezamenlijk en individueel, een erg belangrijk element van discipelschap. Daarbij gaat het niet primair om meer kennis van de Bijbel maar om de vraag hoe we de bijbelse boodschap toepassen in ons dagelijks leven.

4 Geleid door Gods Geest Discipelschap is een proces dat we niet in eigen kracht kunnen doen. We laten ons leiden door de heilige Geest. Die Geest is de krachtige aanwezigheid van Jezus op aarde. Hierbij speelt het gebed een cruciale rol: want God geeft zijn genade en zijn Geest aan wie hem daar van harte en zonder ophouden om bidden en voor danken.

5 In de context van dagelijkse omstandigheden, acti-

viteiten en relaties Discipelschap gebeurt daar waar we ons meestal bevinden: thuis, op ons werk, in onze gezinnen, in de buurt enzovoort. Discipelschap is niet een programma van de kerk maar een levensstijl. Discipelschap is: leven in Jezus' nabijheid en tot eer van God waar je maar bent. Dat wordt dus concreet in de kerkgemeenschap (bedieningen) én in het dagelijkse leven (alles doen in Jezus' naam).

6 Groeiende Christusgelijkvormigheid Discipelschap draait altijd om het kennen en aanbidden van Christus. Daarbij gaat het om een groeiproces naar christelijke volwassenheid: volledig toegroeien naar Christus zodat de vrucht van de Geest zichtbaar wordt in het leven van Jezus' leerlingen.

7 Gehoorzaam zijn Discipelschap gaat over leven in gehoorzaamheid. Want we moeten Gods woorden niet alleen horen maar er ook naar handelen. Deze gehoorzaamheid wortelt in de overvloed van Gods koninkrijk: het gaat niet om onze gehoorzaamheid in eigen kracht maar om de liefdevolle gehoorzaamheid die gewerkt wordt door de heilige Geest van Christus.

8 Gods geboden Discipelschap heeft alles te maken met de geboden: Jezus gebiedt ons om leerlingen te maken door hen te leren dat ze zich aan Gods geboden moeten houden. Deze geboden vinden we in de Bergrede, in de Tien Woorden van God en verder door heel de Bijbel heen. Door Jezus worden deze geboden samengevat in het Grote Gebod: God liefhebben en de naaste als onszelf.

9 Anderen uitnodigen Discipelschap heeft altijd als doel dat ook zij die Christus nog niet kennen met hem in aanraking worden gebracht. Dit is de onmisbare evangeliserende of missionaire dimensie van discipelschap. Een discipel van Jezus heeft een sterk verlangen om ook anderen te laten proeven van Gods koninkrijk.

10 Jezus vertrouwen en volgen Discipelschap kun je ook kort definiëren met deze woorden: Jezus vertrouwen en volgen. Vertrouwen gaat over in hem geloven, hem liefhebben en hem aanbidden. Volgen gaat over het dagelijkse leven waarin discipelen steeds in zijn nabijheid willen zijn om zijn stem te verstaan en te doen wat hij zegt.

Heidelbergse Catechismus

Zondag 1: Christus maakt mij van harte bereid om voortaan voor Hem te leven.

Zondag 12: Ik word christen genoemd omdat ik door het geloof een lid van Christus ben en zo deel heb aan zijn zalving, om: als profeet zijn naam te belijden, als priester mijzelf als een levend dankoffer aan Hem te offeren, en als koning in dit leven met een vrij en goed geweten tegen de zonde en de duivel te strijden en na dit leven in eeuwigheid met Hem over alle schepselen te regeren.

Zondag 32: Wij moeten goede werken doen omdat Christus ons niet alleen met zijn bloed gekocht en vrijgemaakt heeft, maar ons ook door zijn Heilige Geest vernieuwt tot zijn beeld, opdat wij met ons hele leven tonen, dat wij God dankbaar zijn voor zijn weldaden en opdat Hij door ons geprezen wordt. Vervolgens om zelf uit de vruchten zeker te zijn van ons geloof en om door onze godvrezende levenswandel ook onze naasten voor Christus te winnen.

Websites

www.josdouma.nl
www.ikteltottien.wordpress.com
www.plantagekerk.nl
www.mijnpreekplek.wordpress.com

