

Geen andere God dan Jezus Christus

Ik tel tot tien: het eerste gebod

Exodus 20:3

'Vereer naast mij geen andere goden.' Het eerste gebod dat God geeft vraagt al direct om de meest radicale keuze die een mens kan maken: God de Enige laten zijn in je leven. Bestaan er dan andere goden? Soms is het al moeilijk om te geloven dat God bestaat (een boek met de titel 'Geloven in een God die niet bestaat' deed in 2007 veel stof opwaaien). Maar de God die is (hij zegt niet 'ik besta' maar 'ik ben') weet dat er voor zijn kinderen talloze goden bestaan van wie zij zich zomaar (opnieuw) slaaf laten maken.

Bevrijd uit een land vol goden

Het is belangrijk om te zien dat de Israëlieten net weggegaan waren uit een land dat wemelde van de goden. Farao's werden in Egypte als godenzonen vereerd, maar ook katten, de Nijl en de zon werden als goden aanbeden. Jarenlang hadden Gods kinderen dat meegemaakt en waren ze erdoor beïnvloed. Tegenwoordig klinkt nu het eerste en radicale gebod: geen andere goden 'voor mijn aangezicht', dat is: in mijn aanwezigheid. 'IK BEN! Ik ben er toch? Wat heb je dan nog met andere goden te maken?

Goden naast God

Het bestaan van andere goden wordt dus niet ontkend. Het gaat om machten waaraan je je niet kunt onttrekken, om krachten die je tot slaaf maken, om leugens die regeren. Ze bestaan omdat ze macht uitoefenen over mensen. En wees niet zo naïef om te denken dat je op neutraal terrein kunt leven zonder de enige ware God én zonder (af)goden. Vanuit Gods perspectief bestaan ze inderdaad niet, zijn het nietsen (Jes. 44:6: 'Ik ben de eerste en de laatste, er is geen god buiten mij'). Maar vanuit ons perspectief zijn ze er wel, onontkoombaar. En God weet dat andere goden je weer tot slaaf maken. Als je ze vereert doe je dat altijd voor Gods ogen (pas trouwens op voor het woordje 'en': ik dien God en...). Dat is een slag in zijn gezicht, een motie van wantrouwen. Want welke andere god zegt er nu: 'Ik houd van jou. Je bent mijn geliefde. Ik zorg voor je. Ik geef me aan je. Ik ben er helemaal voor je?' 'Wie is zoals ik? Laat hij het woord nemen...' (Jes. 44:7).

Doe de goden-check

Goden in je leven kom je op het spoor door je af te vragen waaraan je heel veel tijd en aandacht geeft (pas ook op voor het woordje 'te': dingen die té belangrijk worden). Welke dingen, zaken, mensen, processen houden jou in de greep en beheersen je leven? Heel helder wordt het als er sprake is van verslavingen: alcoholverslaving, pornoverslaving, gameverslaving etc. Maar ook dit kunnen goden zijn: tijd, geld, succes, status, consumeren waardering van mensen. Geen van deze goden zegt ooit: 'Ik houd van jou. Ik ben je bevrijder!' Het eerste gebod leert ons om te zien dat Gods 'jaloersheid' zijn bewogenheid met ons is omdat elke andere god naast God ons een slaaf maakt. En we leren om op onze blote knieën de hemel te danken: onze God, de enige ware, is een en al liefde!

Onze God heet Jezus

Voor het leven als discipelschap betekent het eerste gebod dat we radicaal kiezen voor de ene ware God Jezus Christus: alleen hém vertrouwen we en volgen we in ons dagelijkse leven. Want we moeten geen andere God willen kennen dan Jezus Christus. Paulus gaat ons in dat radicale kiezen voor: 'Het enige wat ik wil, is bij Christus horen. Het gaat om Christus. Daarom heb ik al het andere opgegeven. Alles wat ik vroeger zo belangrijk vond, vind ik nu totaal waardeloos' (Fil. 3:8, BGT). Afgoderij is naast Jezus iets of iemand anders hebben waarop je je vertrouwen stelt, waar je je van afhankelijk maakt, waar je je gelukkig door laat maken. Jezus zegt het zo: 'Het echte geluk is voor mensen die weten dat ze God nodig hebben. Want voor hen is Gods nieuwe wereld' (Mat 5:3, BGT). En: 'Houd je bezig met Gods nieuwe wereld en doe wat God van je vraagt. Dan zal God je al die andere dingen ook geven' (Mat 6:33, BGT).

Instemmen met het eerste gebod

Drie trefwoorden als hulp voor de praktijk:

- **Stilte:** alles loslaten en je op de enige God richten;
- **Focus:** een duidelijke doel bepalen (Jezus);
- **Eenvoud:** de enige God dien je door een leven in eenvoud.

Om te lezen

Jesaja 44:1-8

Filippenzen 3:7-16

Heidelbergse Catechismus

Zondag 34: 'Ik wil de enige ware God naar waarheid leren kennen, Hem alleen vertrouwen, met alle ootmoed en geduld mij aan Hem alleen onderwerpen, al het goede van Hem alleen verwachten en Hem met heel mijn hart liefhebben, vrezen en eren.'

Voor een geloofsgesprek

1. Lees Jesaja 44:1-8. Wat treft je speciaal in deze woorden?
2. Waarom zou juist het eerste gebod het eerste zijn?
3. Waarvan werden de Israëlieten nu precies bevrijd? En waar word jij van bevrijd als je gelooft in Jezus?
4. Welke afgoden oefenen macht uit in de kerk? En welke in jouw leven?
5. 'Geen andere God dan Jezus!' Stem je daarmee in?
6. Hoe helpen de trefwoorden Stilte, Focus en Eenvoud jou om dit eerste gebod liefdevol te gehoorzamen?

Websites

www.josdouma.nl

www.mijnpreekplek.wordpress.com

www.ikteltottien.wordpress.com

