

Jezus vol liefde. Gods bedoeling met het huwelijk (2)

Ik tel tot tien: zevende gebod

Efeziërs 5:31-32, 1 Korintiërs 13:1-8, Psalm 36:6-10

Liefde is in een huwelijk onmisbaar. Meestal begint het met verliefdheid en een heel sterk gevoel. Maar dat is niet de liefde die draagkracht heeft voor een huwelijk dat een heel leven duurt. Daarvoor kunnen we niet zonder Christus: 'ga de weg van de liefde, zoals Christus' (Ef. 5:1-2).

Drie soorten liefde

Om de liefde in het huwelijk in beeld te krijgen, is yet zinvol drie verschillende liefdes te leren kennen:

Eros staat voor de erotische liefde, de seksuele aantrekkingskracht tussen mannen en vrouwen. Deze erotische liefde wordt heel vaak losgemaakt van liefdevolle relaties. Dan houdt je alleen eros over en geen liefde: sex losgemaakt van liefdevolle verbondenheid. In de Bijbel wordt daar steeds tegen gewaarschuwd als er gesproken wordt over ontucht, zedeloosheid en losbandigheid. Maar de Bijbel is ook uitermate positief over erotiek en seksualiteit, want het wel door God bedacht. Made in heaven

Philia is de vriendschappelijke liefde. Dan gaat het over met elkaar kunnen opschieten, graag bij elkaar zijn en tijd met elkaar doorbrengen. In gesprek zijn en op veel manier verbondenheid ervaren. Voor een huwelijk is dat natuurlijk ook heel wezenlijk: dat je maatjes bent, alles met elkaar deelt, goed met elkaar kun opschieten en het fijn vindt om bij elkaar te zijn.

Agapè is de goddelijke liefde. Het is de liefde die zichzelf geeft, die zichzelf opoffert en alles over heeft voor de ander. Het is de liefde die we in God zien. Het is de liefde die Jezus heeft getoond. 'Ga de weg van de liefde, zoals Christus, die ons heeft liefgehad en zich voor ons gegeven heeft als offer, als een geurige gave voor God.'

De basis van het huwelijk

Er leven twee misverstanden rond het huwelijk: 1. Romantische liefde is onmisbaar als je echt wilt genieten van het volle leven, maar deze liefde is nu eenmaal van korte duur. 2. Het huwelijk moet gebaseerd zijn op romantische liefde. En als je dat voor waar aanneemt, dan kun je inderdaad op een geven moment zeggen: we zijn van elkaar vervreemd, de aantrek-

kingskracht is verdwenen, er is geen chemie meer, we kunnen niet meer met elkaar opschieten, het gaat niet langer. Bijbels gezien is de essentie van de huwelijkse liefde niet de eros en niet de philia, maar de agapè, de opoffering en toewijding aan de ander (zie ook 1 Kor. 13).

Het huwelijk is een verbond

Het Bijbelse huwelijk is een verbond: 'Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich hechten aan zijn vrouw, en die twee zullen één lichaam zijn'. Het 'hechten aan' betekent dat je onlosmakelijk met elkaar verbonden wilt zijn, in alle opzichten, met lichamelijke eenheid als sluitstuk. De praktijk in onze samenleving is vaak: ik deel alleen mijn lichaam met je, verder niets. Dit is de Bijbelse bedoeling: ik wil eerst alles met je delen, ik wil mijn leven, mijn zorgen, mijn gedachten en gevoelens, mijn bankrekening, mijn woonplek met je delen, ik wil in alles samen met jou delen - en dan wil ik ook mijn lichaam met je delen.

Liefde en trouw

Geen enkel verbond kan zonder trouw, zonder betrouwbaarheid, zonder vertrouwen. Het huwelijk is een verbond: een liefdesrelatie die óók altijd een vertrouwensrelatie is, een rela-

'Verspil geen tijd met piekeren of je je naaste wel 'liefhebt': doe alsof. Zodra we dat doen, ontdekken we een groot geheim. Wanneer je handelt alsof je van iemand houdt, zul je algauw van hem gaan houden.' (C.S. Lewis)

tie waarin je elkaar vertrouwt en elkaar trouw bent. Liefde en trouw. Ze worden in de Bijbel heel vaak in één adem genoemd

om te typeren hoe God is. Bijvoorbeeld: 'HEER, hoog als de hemel is uw liefde, tot in de wolken reikt uw trouw' (Ps. 36:6). Met als echo: 'Mogen liefde en trouw je nooit verlaten, wind ze om je hals, schrijf ze in je hart' (Spr. 3:6). In de agapè-liefde klopt het hart van God en van Jezus. Die agapè is onlosmakelijk verbonden met trouw. Het is de meest krachtige typering van het karakter van God: liefde-en-trouw!

Om te lezen

Efeziërs 5:1-33

Psalm 36

1 Korintiërs 13

Voor een geloofsgesprek

1. Lees Efeziërs 5 nog eens. Op welke plekken komt de liefde ter sprake?
2. Hoe functioneren de drie liefdes (eros, philia, agapè) in het/jouw huwelijk en in andere relaties?
3. Wat is de basis onder het christelijk huwelijk?
4. Hoe kijkt onze samenleving tegen het huwelijk aan? Wat betekent het dat de Bijbel het huwelijk ziet als een verbond?
5. Praat samen door over de betekenis van Efeziërs 5:31 en over het stukje hiernaats waar boven staat 'Het huwelijk is een verbond'.
6. Hoe verhouden liefde en trouw zich tot elkaar in het huwelijk?
7. 'Doe alsof!' Wat vind je van de uitspraak van C.S. Lewis?

Websites

www.josdouma.nl

www.mijnpreekplek.wordpress.com

www.ikteltottien.wordpress.com

www.plantagekerk.nl

