

Investeren in Gods koninkrijk

Ik tel tot tien: het achtste gebod

Marcus 14:1-11

Het achtste gebod ('Steel niet!') gaat over ons geld en goed, hebzucht en verkwisting, eerlijkheid en onrecht, geven en ontvangen, armoede en rijkdom. In het onderwijs van Jezus geeft hij aan deze thematiek heel veel aandacht aan (veel meer dan aan seksualiteit bijvoorbeeld). En we leven in een wereld waarin slechts 1 procent van de bevolking net zoveel rijkdom bezit als de andere 99 procent samen. Tijd voor ongemakkelijke vragen. Hoe ga ik met mijn geld om? Ben ik materialistisch? Is mijn levensstijl consumentistisch? Hoeveel verdien ik en hoeveel geef ik weg? En wat heeft deze uitspraak van Paulus ons te zeggen: 'Geldzucht is de wortel van alle kwaad' (1 Timoteüs 6:10)?

Drieluik

In het verhaal van de vrouw die Jezus zalft met kostbare olie komt heel veel samen wat voor ons leerzaam is als het gaat om geld en goed. Het kernverhaal staat op het middelste paneel van een drieluik. Het linkerluik brengt de hogepriesters en schriftgeleerden in beeld, vlak voor het Pesachfeest: het feest van de vrijheid! Ze willen maar één ding: Jezus moet dood! Het rechterluik laat ons Judas zien. Geldzucht was altijd al zijn zwakke plek. En wat er nu gebeurd was deed voor hem de deur dicht: zó met geld omgaan, dat kan echt niet! Jezus wordt voor hem iemand waar je geld aan kunt verdienen (Matteüs 26:15: 'Wat krijg ik van u als ik hem aan u uitlever?').

Feestmaal en flesje

We treffen Jezus op het middenpaneel aan tijdens een feestmaal. Jezus heeft er blijkbaar geen bezwaar tegen dat er geëet wordt. Hij wordt zelfs zo gezien: 'Kijk toch eens, wat een veelvraat, wat een dronkaard, die vriend van tollenaars en zondaars' (Matteüs 11:19). Er komt een vrouw binnen die iets bijzonders doet: zij giet een flesje kostbare en geurige olie over het hoofd van Jezus. Heel het huis ruikt ernaar. Een daad van diepe toewijding, helemaal als je bedenkt dat de waarde van de olie gelijk staat aan een jaarloon (wat een actie: heel je jaarsalaris weggeven voor het koninkrijk...). Het breken van het flesje laat ook zien dat de vrouw zichzelf breekt voor Jezus:

in al haar kwetsbaarheid geeft ze zich aan hem over. Het kostte haar alles. Jezus zegt even later vol bewondering: 'ze heeft gedaan wat ze kon' (dat deed de rijke jongeman niet, doen wat hij kon, Marcus 10:17-27). Wat mooi als Jezus dat van jou kan zeggen (ook als het om je financiële middelen gaat): 'je heb gedaan wat je kon'.

Verkwisting

Terwijl Jezus de vrouw feliciteert, fitten de leerlingen op haar. Ze gaat slecht met beschikbare financiële middelen om. 'Dit is je reinste verkwisting!' Ja, dat is zo, naar wereldse maatstaven. Dan kun je het geld beter aan de armen geven om hun leven draaglijker te maken. En dat is beslist ook goed om te doen: Jezus zegt niet dat het niet hoeft te gebeuren! Maar de economie van het koninkrijk zit anders in elkaar. Nu, op dit moment, is deze gelovige daad van overgave van deze vrouw die zichzelf breekt voor Jezus het beste werk dat zij kan doen. Jezus licht dat toe door te wijzen op zijn naderende dood: zijn lichaam, dat gegeven wordt tot betaling voor onze zonden ('de Mensenzoon is gekomen om zijn leven te geven als losgeld voor velen', Matteüs 20:28; zie ook 1 Petrus 1:18-19), wordt al bij voorbaat gebalsemd voor de begrafenis. Zou deze vrouw begrepen hebben wat geen van de mannen kon geloven: dat Jezus echt moest sterven?

Schat

Jezus leert ons dat we geen schatten moeten verzamelen op aarde. 'Verzamel schatten in de hemel, daar vreten mot noch roest ze weg, daar breken geendieven in om ze te stelen. Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn' (Matteüs 6:20-21). Ten diepste is Jezus zelf onze grootste schat! Hem vertrouwen en volgen in ons dagelijks leven heeft ook effect op hoe we omgaan met geld en goed. Vragen om te stellen:

1. Is Jezus met zijn koninkrijk mijn grootste schat (vgl. Matteüs 6:33)?
2. Heb ik last van materialisme of hebzucht?
3. Hoe investeer ik (ook financieel) in Gods koninkrijk?
4. Wat betekenen matigheid en eenvoud voor mij?

Om te lezen

Marcus 10:17-27
Matteüs 6:1-4
Matteüs 6:19-24
1 Petrus 1:13-21

Heidelbergse Catechismus

God verbiedt niet alleen het stelen en roven dat de overheid straft, maar Hij noemt ook diefstal alle boze plannen en kwade praktijken, waardoor wij trachten ons meester te maken van het bezit van onze naaste. Dit kan gebeuren door geweld of met schijn van recht zoals bedrog met gewicht, maat, waar en munt, verder door woeker of door welk middel ook maar dat Hij verboden heeft. Ook verbiedt Hij alle hebzucht, evenals alle misbruik en verkwisting van zijn gaven.

Voor een geloofsgesprek

1. In wie herken je jezelf het meest in het verhaal: de vrouw, de leerlingen, Judas of Jezus?
2. Welke rol speelt geld in jouw leven?
3. Zie jij geld geven aan de kerk als investeren in Gods koninkrijk?
4. Zie de vier vragen onderaan de preksamenvatting.

Websites

www.josdouma.nl
www.mijnpreekplek.wordpress.com
www.plantagekerk.nl
www.ikteltottien.wordpress.com

