

Pasen: kletspraak of krachtbron? Of: 'hij overlaadt u met schoonheid en geluk'

Lucas 24:11-12 en Psalm 103:3-5



Pasen is maar een verwarrend feest. Er klinken overwinningsliederen vol zekerheid en vreugde: 'De Heer is waarlijk opgestaan!' Maar er is ook ongelooft en twijfel en verwarring. Want het kán toch helemaal niet: graven die opgaan, doden die opstaan. Dat is toch onvoorstelbaar? Als je vandaag je twijfels hebt bij Pasen (en wees eerlijk: wat is er nog ongelooflijk veel

niet-Pasen in deze wereld, donker, pijn, mislukking), dan bevind je je in het goede gezelschap van zoveel leerlingen (apostelen) van Jezus op die allereerste Paasdag.

Ze vonden het maar kletspraak

Uit het verhaal dat Lucas vertelt over de opstanding springt dit woord sterk naar voren: kletspraak (24:11)! Als de vrouwen vertellen dat de engelen hebben verteld dat Jezus uit de dood is opgewekt, dan zeggen de apostelen: 'Kletspraak!' Lèros staat er in de Griekse taal: larie. Nog wat meer synoniemen: lariekoek, nonsens, onzin, flauwekul, zotteklap, prietpraak, slappe thee, gebazel, apekool. 'Pasen is een broodje aap', zeggen de leerlingen van Jezus tegen de vrouwen. Of bedoelen ze misschien zelfs dat de vrouwen moedwillig een leugen vertellen? Heen en weer geslingerd tussen geloof en ongelooft, verwarring en verrassing, ontkenning en verwondering – het hoort er op Pasen helemaal bij. Het is opvallend hoe frank en vrij de twijfel in het evangelie wordt benoemd: het verhaal is door Lucas niet mooi opgepoetst.

Het ware Paasgevoel

Het ware Paasgevoel is ook 2000 jaar later dubbel. Aan de ene kant de twijfel en het ongelooft: het kán toch niet waar zijn?

Nieuw leven? Maar waarom is er dan nog zoveel stuk! Een dode die levend wordt: heb je wel eens een dode gezien? Licht? Maar waarom ga ik dan door een donker dal! Een nieuwe wereld? De wereld is gewelddadiger dan ooit! En aan de andere kant: Alles wórdt nieuw! Er is een volkomen nieuw begin gemaakt! Het visioen van het koninkrijk is niet een stille dood gestorven! Jezus leeft! Nu gaat alles goed komen, is het niet hier dan wel op de nieuwe aarde! Misschien komt dit samen in: verwondering. Petrus staat ook op (!) en als hij bij het lege graf is geweest is hij 'vol verwondering over wat er gebeurd was' (24:12).

Schoonheid en geluk

De doop van de kleine Isa Esther vandaag zet ons via haar geboortekaartje op het spoor van Psalm 103, een lied vol verwondering. Het lijkt wel een Paaspsalm! Wat zijn de woorden levend en krachtig, hoopvol en helend! Het zijn woorden die helpen om te leven in het spoor van Pasen, opgestaan uit het graf dat openbarstte en toegang gaf tot de lentetuin. Dit heeft het Paasleven te bieden:

- **hij vergeeft ons alle schuld:** vergeving maakt vernieuwde relaties mogelijk, en wat hebben we dat nodig: geen oordeel meer;
- **hij geneest al onze kwalen:** Jezus is onze Heelmeester, in zijn wonden vinden we troost, zijn aanwezigheid is genezend;
- **hij redt ons leven van het graf:** de dood heeft niet meer het laatste woord;
- **hij kroont ons met trouw en liefde:** we leven in Gods koninkrijk vol waarheid en genade;
- **hij overlaadt ons met schoonheid en geluk:** God is (geen veeleisende maar) een uitbundige God die met handenvol uitdeelt; hij overstelpt ons met wat mooi en waar en goed is, met licht en leven en ruimte; het geluk dat hij geeft is overweldigend;
- **onze jeugd vernieuwt zich als een adelaar:** leven vanuit de opstanding geeft een tweede jeugd; je blijft er jong bij: vitaal van binnen, waar Jezus woont.

Om te lezen

1 Korintiërs 15

Voor een geloofsgesprek

1. Herken je de twijfel rond Pasen? Denk jij ook wel eens: 'dat kan toch niet wáár zijn!'
2. Wat zie jij aan niet-Pasen in deze wereld (gebrokenheid in plaats van heilheid, duister in plaats van licht)?
3. Waarover verwonder jij je? Welke rol speelt verwondering in jouw geloof en leven?
4. Welke woorden uit Psalm 103:3-5 spreken jou het meeste aan?

Websites

www.josdouma.nl

www.mijnpreekplek.wordpress.com

www.plantagekerk.nl

