

Heb elkaar onvoorwaardelijk lief!

Leven als mensen die opnieuw geboren zijn

1 Petrus 1:22b-23

Als je gedoopt wordt (volgens sommige uitleggers gaat deze brief van Petrus terug op een doopliturgie), ga je deel uitmaken van een gemeenschap: de christelijke kerk. Je wordt ingelijfd in het lichaam van Christus. Wat daar het allerbelangrijkste is? Elkaar liefhebben! Samen, als door God gevormd gezin, delen in de liefde van Christus! Vandaag is het Petrus die dat tegen ons zegt. Zelf had hij het Jezus eens horen zeggen: 'Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben. Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn' (Johannes 13:34-35).

Liefhebben gaat niet vanzelf

Maar het lukt vaak niet. We merken dat de liefde soms ver te zoeken is. We ervaren bij anderen en bij onszelf dat we afstandelijk met elkaar omgaan, een hekel aan elkaar hebben, jaloers zijn, boos en gekwetst. Ook in de kerk kan het er soms liefdeloos aan toe gaan. Liefhebben gaat niet vanzelf! We moeten het leren en het vraagt steeds weer oefening. Petrus helpt ons door ons terug te brengen bij de bron van het elkaar liefhebben. Over dat liefhebben (als concrete invulling van het 'Wees heilig, want ik ben heilig' in vers 16) worden twee dingen gezegd. 1. De liefde moet onvoorwaardelijk zijn: oprecht, ongeveinsd, zonder bijbedoelingen. Dat kan als we ons aan de waarheid houden (vers 22), en dat is Jezus! Uit onszelf kunnen we het niet. 2. De liefde moet uit een zuiver hart komen. Door het geloof in Christus wordt ons hart gelouterd. We zijn besprenkeld met het bloed van Christus (vers 2), we zijn vrijgekocht met het kostbaar bloed van het lam (vers 19). Bij dat zuivere hart kunnen we ook denken aan wat Jezus zegt: 'Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien' (Matteüs 5:8).

Identiteit: opnieuw geboren

Maar we moeten nog een stap verder gaan. Het liefhebben is niet iets wat we in onszelf hebben, maar wat ons gegeven wordt. Het is niet minder dan een nieuwe schepping van de Geest, een uitdrukingsvorm van de opstanding van Christus

(vers 3). Het is als opnieuw geboren mensen dat we kunnen liefhebben. Opnieuw geboren worden, een nieuw begin maken: wat kun je daar naar verlangen. Jezus spreekt erover: 'Waarachtig, ik verzeker u: alleen wie opnieuw wordt geboren, kan het koninkrijk van God zien' (Johannes 3:3). Opnieuw geboren worden betekent dat je het licht ziet, dat je totaal anders kijkt naar een wereld die totaal anders is dan je had gedacht. Een wereld vol leven, licht en liefde. Een belangrijk kenmerk van dat opnieuw geboren worden is dat Jezus voor je gaat stralen: 'Zonder hem nu te zien gelooft u in hem en ervaart u een onuitsprekelijke, hemelse vreugde' (vers 8). Zó kun je liefhebben met de liefde van hem die jou eerst heeft liefgehad.

Door Gods levende Woord

Dit opnieuw geboren worden is niet iets menselijks ('niet uit een vader en een moeder', BGT) maar iets hemels, goddelijks. Het startpunt is wel duidelijk: Gods Woord. Over dat Woord worden twee dingen gezegd. 1. Het Woord is levend: vitaal, creatief, scheppend, lichtgevend, gezondmakend. Het was Petrus die eens zei tegen Jezus: 'Naar wie zouden we moeten gaan, Heer? U spreekt woorden die eeuwig leven geven' (Johannes 6:68). 2. Het Woord is blijvend: niets is er duurzamer dan het Woord van God! We zijn vaak zo gericht op dingen die voorbij gaan, die vergankelijk zijn. We zijn ook zo vaak op onszelf gericht en op alles wat we zo belangrijk vinden in ons leven. Maar dat valt allemaal een keer als een bloem af. Alleen Gods Woord blijft duurzaam bestaan (een kerk die aan duurzaamheid doet, is een kerk die zich concentreert op Gods Woord).

Liefde voor Gods Woord en zo voor elkaar

Wat moeten we doen als we willen liefhebben? Geen twee dingen, maar één ding, het ene nodige: Gods Woord tot klinken laten komen in je leven. Aan Jezus' voeten zitten. Onze kinderen vertrouwd maken met Gods stem. En met heel ons hart geloven dat Jezus zelf het Woord van God is: 'Zoals ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben.'

Om te lezen

De eerste brief van Petrus

Voor een geloofsgesprek

1. Lees 1 Petrus 1. Wijs de verzen aan waar over geloof, hoop, of liefde wordt gesproken. Wat valt je op?
2. Liefhebben gaat niet vanzelf. Waar merk jij dat aan?
3. De doop is de plek waar we als gemeente telkens weer worden opgeroepen om Gods liefde met elkaar te delen. Beleef jij de doop ook zo?
4. Welk aspect van het liefhebben vind je het lastigst: het 'onvoorwaardelijke' of het 'met een zuiver hart'? Waarom?
5. Wat is volgens jou: opnieuw geboren worden?
6. Welke rol speelt Gods Woord in jouw leven? Hoe stel jij je open voor de creatieve kracht van Gods spreken?
7. Liefde voor elkaar begint bij liefde voor Gods Woord. Ben je het daarmee eens?

Websites

www.josdouma.nl
www.mijnpreekplek.wordpress.com
www.plantagekerk.nl

