

Samen gedoopt in één Geest Verlangen naar het goede leven (4)

1 Korintiërs 12:12-13a

In het gemeentethema 'Verlangen naar het goede leven' speelt het 'samen' een heel belangrijke rol: sámen lezen, sámen delen, sámen eten. Dat is misschien ook wel even wennen. Want we leven in een individualistische cultuur: alles draait om het ik en om zelfontplooiing. Nu is daar ook best veel goeds over te zeggen: we hoeven niet naamloos op te gaan in de massa. Maar in de kerk oefenen we ons toch ook in een tegencultuur. Niet 'ik' staat voorop, maar 'wij'. Het gaat niet om 'alleen' maar om 'samen'. Juist rond de doop wordt dat telkens weer zichtbaar en ervaarbaar.

Samen

Paulus schrijft (1 Korintiërs 12:12-13a): 'Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat; ondanks hun veelheid vormen al die delen samen één lichaam. Zo is het ook met het lichaam van Christus. Wij zijn allen gedoopt in één Geest en zijn daardoor één lichaam geworden, wij zijn allen van één Geest doordrenkt.' Dat zijn woorden om diep tot ons door te laten dringen omdat ze ons helpen weer meer oog te krijgen voor het samen: samen lezen, samen delen, samen eten, samen zingen, samen geloven, samen bidden, samen aanbidden, samen zoeken, samen leven.

Eén lichaam

Het gaat in 1 Korintiërs 12:12-27 over de verhouding tussen eenheid en verscheidenheid in de gemeente: er is één Geest en er zijn vele gaven. Vaak zijn we vooral geïnteresseerd in die vele gaven. Maar nu staan we vooral stil bij de eenheid: een kerk is niet een verzameling losse individuen met allemaal hun eigen gaven die allemaal op hun eigen manier tot hun recht moeten komen. De kerk is een lichaam, een samenhangend geheel, een eenheid. En het is precies de praktijk van de doop die dat steeds weer duidelijk maakt.

Gedoopt!

We ervaren de doop vaak als een heel individueel en uniek gebeuren. En dat is natuurlijk ook een aspect van de waarheid rond de doop: jij wordt door God in al je uniekheid gezien en gezegend! We zijn niet uitwisselbaar. En toch: de kern van de

doop is dat christenen precies datzelfde ritueel ondergaan, daar is niets unieks aan: wat water en wat woorden. Niet de dopeling staat centraal maar het lichaam waarin de dopeling wordt ingelijfd: het lichaam van Christus. We gaan dus deel uit maken van een groter geheel, een gezin, de kerk, de geloofsgemeenschap rondom Jezus. Vandaar ook dat in dat goede leven waar we naar verlangen (de doop is de deur naar dat goede leven) het 'samen' ook zo'n grote rol speelt.

De Geest

We denken als er hier over de doop wordt gesproken direct aan de waterdoop zoals die in de gemeente plaats vindt. Dat is zeker ook aan de orde. Maar hier gaat het vooral om de doop met de Geest. Johannes de Doper had gezegd: 'Ik heb jullie gedoopt met water, maar hij zal jullie dopen met de heilige Geest' (Marcus 1:8; Johannes 3:5). Er is zeker verbinding tussen water en Geest: de Heidelbergse Catechismus zegt over de doop dat we worden gewassen met het bloed én de Geest van Christus. Maar de doop met de Geest is veelomvattender dan de eenmalige waterdoop. Hier gaat het vooral om de eenheid die de Geest bewerkt in de gemeente als Christus' lichaam omdat allen van hem zijn doordrenkt. Dat geeft samenhang, dat schept eenheid.

Zoek de overeenkomst

De oproep is hier niet: zoek de verschillen. Maar: zoek de overeenkomst. Dat is de passie die doorklinkt in deze woorden van Paulus (1 Korintiërs 12:27): 'Welnu, u bent het lichaam van Christus en ieder van u maakt daar deel van uit.' De eenheid staat voorop, de samenhang, niet de verschillen. De naam van Christus staat centraal, niet onze namen. Niet mijn uniekheid krijgt de nadruk maar Gods aanwezigheid, door zijn Geest. Zoek dus de ene Geest in iedere ander. Want de doop zegt dat we samen delen in die ene Geest van liefde, vreugde en vrede. Zo worden we aan elkaar gegeven, met elkaar verbonden om samen te belijden: 'één lichaam en één geest, zoals u één hoop hebt op grond van uw roeping, één Heer, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, die boven allen, door allen en in allen is' (Efeziërs 4:4-6).

Om te lezen

1 Korintiërs 12
Efeziërs 4

Voor een geloofsgesprek

1. Wat betekent het woord 'samen' voor jou? Welke beelden en gevoelens roept het woord bij je op?
2. De kerk moet een tegencultuur van 'samen' vormen in een individualistische tijd.' Wat vind je van die stelling?
3. 'Samen gedoopt in één Geest.' Wat betekent dat voor het samenleven in de kerk en in miniwijken?
4. De doop maakt vóór alles duidelijk dat we geen individuen zijn maar deel uit maken van de samenleving van de kerk. Ben je het daarmee eens?
5. Welke rol speelt de heilige Geest in jouw leven? En in onze gemeente?
6. Zoek de overeenkomst, niet de verschillen. Probeer daar eens concreet in te worden. Welke verschillen zijn dan niet meer zo belangrijk?

Websites

www.josdouma.nl

www.mijnpreekplek.wordpress.com

www.plantagekerk.nl

www.verlangennaarhetgoedeleven.wordpress.com

