

Bemoedigen doet goed

Het goede leven in de miniwijken (2)

Jesaja 57:15 | Johannes 14:16 | Kolossenzen 2:2-3

Als we in Gods woord worden opgeroepen om elkaar te bemoedigen tijdens onze samenkomsten (Hebreeën 10:24-25), wat maakt het dan dat wij die bemoediging nodig hebben? Dit: we voelen heel vaak ontmoedigd - verdrietig, hopeloos, verslagen, onmachtig, leeg, onzeker.

Verslagen van hart

Wat kun je je verslagen voelen als je huwelijk op de klippen dreigt te lopen, als je je onzeker voelt over jezelf ('ik ben de moeite niet waard'), als je niet weet hoe het verder moet, als je vastloopt op je werk of in je gezin, als je een geliefde los moet laten. Zelf voel ik me soms ontmoedigd in het werk in de kerk. Ben ik wel met de goede dingen bezig? Wie laat ik nu heer zijn: Jezus? Of: de mailbox, het organisatieschema en de vergaderagenda? En ik kan wel zeggen: 'laat de Geest maar waaien', maar waait hij nu ook werkelijk? We kunnen mooie dingen zeggen over de bedoeling van miniwijken (als huisgemeenten), maar hebben we wel de ruimte, de kracht, de liefde om iets aan anderen uit te delen? Of is misschien wel onze belangrijkste zorg: 'Hoe overleef ik de komende week?'

Gemeente zijn

"Onze gemeenten kunnen koortsachtig doorgaan de schijn van succes op te houden, terwijl vele leden worstelen om hun geloofsleven overeind te houden. Wat erg! Mensen zijn verward, rusteloos, boos, wanhopig, leeg, overbezorgd. Waar ze behoefte aan hebben, is dat ze God leren kennen en gaan leven in relatie met Hem en met zijn volk. Onze gemeenten beschikken over onaangeboorde bronnen om in deze behoefte te voorzien" (Larry Crabb, *Bemoedigen doet goed*, blz. 15). Wat moeten we doen? De kerk pimpen? De organisatie verbeteren? Bezinningstrajecten opzetten? Het beste wat we kunnen doen is: (leren) bemoedigen.

Wat is bemoedigen?

Bemoedigen is niet alleen maar praten en delen. Bemoedigen is ook niet aanmoedigen: 'Zet hem op! Succes!' Dat werkt op het voetbalveld en als je een klus moet klaren. Maar bemoedigen is iets anders. Als we samenkomen om elkaar te bemoedi-

gen, dan moeten we dingen doen en zeggen die de andere dichterbij Christus brengen. Het resultaat van bemoedigen is: dat je een groter verlangen hebt om Jezus te zien en te kennen, om dichtbij Christus te zijn en om hem te hebben als bron van je leven. Bij alles wat we doen in de gemeente moeten we deze twee dingen beseffen: 1. mensen hebben diepere wonden dan wij weten (en vaak ook dan zij zelf weten); 2. de relatie met Jezus Christus is de unieke en onmisbare bron waaruit we kunnen putten voor genezing. Bemoediging gebeurt daar waar onze gewonde zielen worden verbonden met de genadige bron van Christus.

Woorden die bemoedigen

Onze woorden zijn lang niet altijd bemoedigend. We zijn vaak oppervlakkig of onoprecht, we geven adviezen, we moraliseren en we oordelen - terwijl onze woorden ook zouden kunnen helpen om dichterbij Jezus te brengen. "De woorden die een christen spreekt, weerspiegelen, tot op zeker hoogte, hoe reëel de liefde en het werk van Christus in zijn of haar leven zijn." Daarom is het ook zo belangrijk om te putten uit de levende woorden van God. Dan gaat het niet om het te pas en te onpas citeren van Bijbelteksten. Het gaat om het *leven* dat door die Bijbelse woorden naar ons toekomt. Is dat moeilijk? Ja, dat is moeilijk. Mislukt het vaak? Ja, dat mislukt vaak. Maar we kunnen oefenen en we kunnen ons laten leiden door de Geest. Zo komende deze woorden van God naar jou toe, in de nood waardoor je je leeg voelt, ontmoedigd, onmachtig of verslagen:

- **Jesaja 57:15** Dit zegt hij die hoog is en verheven, die troont in eeuwigheid - heilig is zijn naam: In hoogheid en heiligheid zal ik tronen met hen die verslagen en onaanzienlijk zijn, opdat de onaanzienlijke geest herleeft, opdat het verslagen hart tot leven komt.
- **Johannes 14:16** Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn.
- **Kolossenzen 2:2-3** Zo wil ik hen bemoedigen en hen in liefde bijhouden, opdat ze tot de volle rijkdom van allesomvattend inzicht komen, tot de kennis van Gods mysterie: Christus, in wie alle schatten van wijsheid en kennis verborgen liggen.

Om te lezen

Jesaja 57:14-16
Johannes 14:15-20
Kolossenzen 2:1-3

Voor een geloofsgesprek

1. Waarover voel jij je nu/soms verslagen of verdrietig? Wat maakt je machteloos?
2. Wanneer heb jij bemoediging ervaren? Wat gebeurde er toen?
3. Herken je wat gezegd wordt in het citaat uit 'Bemoedigen doet goed' ("Onze gemeenten kunnen koortsachtig doorgaan...")?
4. Wat is voor jou het verschil tussen aanmoedigen en bemoedigen?
5. Praat door over de twee dingen die we in de gemeente moeten beseffen als we willen leren bemoedigen.
6. Wat betekent het voor je dat de heilige Geest de Pleitbezorger (Trooster, Bemoediger) wordt genoemd?
7. Hoe kan Jezus Christus voor jou meer de bron worden voor genezing en heling?

Websites

www.josdouma.nl
www.levenindekerk.nl
www.plantagekerkzwolle.nl

