

De dood van Jezus

Zie de mens 3 (Kolossenzen 2:14-15)

'Wij hoeven de wereld niet te redden, die is al gered.' Dat is in één zin de betekenis van Goede Vrijdag. 'Het is volbracht!' En toch proberen we wel steeds weer van alles te redden. Maar het lukt niet. Daarom is die kruisdood van Jezus zo belangrijk.

Document

'God heeft het document met voorschriften waarin wij werden aangeklaagd, uitgewist en het vernietigd door het aan het kruis te nagelen.' Dat is een intrigerende zin. God heeft definitief met iets afgerekend. Eens en voor altijd. Met het document wordt de wet bedoeld die ons aanklaagt. Het is de wet die je niet redt - die heeft afgedaan. Christenen geloven niet in de wet, ze geloven in de kracht van God. We zeggen nog wel eens: 'wat mooi dat God onze zonden wil vergeven'. Maar God wil onze zonden helemaal niet vergeven. God hééft onze zonden vergeven! En lees dan toch hoe het in de Romeinenbrief wordt gezegd, wat een ruimte, wat een lucht, wat een licht: 'u staat niet onder de wet, maar leeft onder de genade' (6:14), En deze bevrijdende woorden: 'Wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld. De wet van de Geest van Christus die u in Christus Jezus nieuw leven brengt, heeft u bevrijd van de wet van de zonde en de dood' (8:1). Hoe gaaf is dat!

Aan het kruis

Gave Vrijdag vieren we niet om ons door dat beeld van de sterven de Christus van ons stuk te laten brengen, maar om het weer te spellen, het weer te laten landen in onze gedachten, in onze gevoelens: 'God heeft de wet die ons aanklaagt vernietigt door die wet aan het kruis te nagelen.' Weg met de wet. die ons niet redt. Jezus redt. Door de dood heen. De spijkers door zijn handen gingen ook door dat document om er eens en voorgoed mee af te rekenen. God wil onze zonden niet vergeven. Hij hééft ze al vergeven.

Vergeving van zonden

Lees eens deze vraag met het radicale antwoord uit de Heidelbergse Catechismus: 'Vraag: Wat belijdt u met de woorden: vergeving van de zonden? Antwoord: Omdat Christus voldaan heeft, wil God nooit meer denken aan al mijn zonden, ook niet aan mijn zondige aard, waartegen ik mijn leven lang moet strijden. Maar God schenkt mij uit genade de gerechtigheid van Christus, zodat ik nooit meer door hem veroordeeld word.' Nooit meer! Twee keer: nooit meer! God wil nooit meer denken aan mijn zonden (en dan wordt de grote vraag waarom wij het dan wel voortdurend zouden moeten doen). En: ik word nooit meer door hem veroordeeld. Nooit meer. Dus... 'Dus wie in Christus Jezus zijn worden nooit meer veroordeeld' (Romeinen 8:1). Hoe gaaf is het dat God het document met voorschriften waarin wij werden aangeklaagd, heeft uitgewist en vernietigd door het aan het kruis te nagelen. Nooit meer veroordeeld. En als je als christen toch nog worstelt met veroordeling (en ik denk dat we dat allemaal doen, we worstelen met veroordeling, we worden aangeklaagd), dan moeten we dus weten dat dat niet van God komt. Dat komt niet van God. Want in Christus is er geen veroordeling meer. Nooit meer.

Gave Vrijdag

De Goede Vrijdag ook is de dag van Overwinning! 'God heeft zich ontdaan van de machten en krachten, hij heeft hen openlijk te schande gemaakt en in Christus over hen getriomfeerd.' De machten en krachten lijken springlevend te zijn. En daarom is het zo goed om niet alleen naar het slechte nieuws op de journaals te kijken maar ook naar de kerk te komen en het goede nieuws te horen. De machten en krachten zijn verslagen. Dat geloven we. We zien het niet altijd. 'Het geloof overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien' (Hebreeën 11:1).



Voor een geloofsgesprek

1. Wat doet deze uitspraak jou: 'Wij hoeven de wereld niet te redden, die is al gered'?
2. Op welke manier heeft de aanklagende wet nog macht in jouw leven?
3. 'God wil onze zonden helemaal niet vergeven. God hééft onze zonden vergeven!' Kun je dat zo zeggen?
4. Wat betekent Gave Vrijdag voor jou?

Websites

www.josdouma.nl
www.levenindekerk.nl
www.plantagekerkzwolle.nl



Plantagekerk
Zwolle