

PREEKKRACHT Zondag 10 april 2016

Christus' woorden in ons

(Kolossenzen 3:16)

Woorden. Gedachten. Ideeën. Uitspraken. Informatie. Taal. Onze wereld is er vol van en ons hoofden en harten ook. We leven in een beeldcultuur, maar vergis je niet: er is ook nog steeds sprake van een woordcultuur: een wereld vol woorden en meningen. We praten, we lezen, we luisteren - allemaal woorden en gedachten die ons bezig houden en beïnvloeden en waar we vol van kunnen zijn. En we kunnen het ook maar moeilijk stopzetten. Hoeveel ruimte is er in jouw leven nog voor woorden die er écht toe doen, woorden van God?

Het woord van Christus

Paulus doet een heel concreet appèl op ons. Hij richt onze aandacht op Christus' woorden. Letterlijk staat er: 'het woord (*logos*) van Christus'. Daarbij kunnen we denken aan woorden die Christus gesproken heeft en aan woorden die gaan over Christus. In de Kolossenzenbrief gaat het vooral over dat laatste: 'het woord van Christus' is het evangelie, het goede nieuws. Het is de boodschap dat Christus alles is (3:11), dat hij het beeld van God is (1:15), dat alles door hem en voor hem geschapen is (1:16), dat hij Gods mysterie is (2:2-3). Die boodschap komt via woorden naar ons toe. Woorden zijn in de Bijbel altijd creatief, scheppend, lichtbrengend. Denk aan Gods eerste woord: 'Er moet licht komen'. En er was licht (Gen 1:3)! Er zijn ook zoveel woorden die misleiden, die leugens zijn, die zeer doen, die een verkeerde weg wijzen. Góds woorden brengen licht, als ze ópen gaan: als ze als bloemen open bloeien in ons leven (Psalm 119:130: 'Als uw woorden open gaan, is er licht').

In al hun rijkdom

De woorden van Christus vormen een schat: ze zijn zó kostbaar, zó betekenisvol, zó waardevol! Maar ze lijken wel eens op een schat die verborgen ligt en verborgen blijft in de akker. Wat is het belangrijk om dat te zien en om de woorden

alsnog de ruimte te geven in je leven: in je hoofd (we worden hervormd door de vernieuwing van ons denken - Romeinen 12:2) en van daaruit ook in je hart. De woorden van Christus als een schat ontdekken, vraagt wel tijd. Eén keer lezen, één keer horen is niet voldoende. Herhaling is belangrijk als we op het spoor van de rijkdom van de woorden willen komen.

In u wonen

Zijn we daar als gemeente ook mee bezig? Want met de 'u' waar Paulus over spreekt, wordt de gemeente als geheel bedoeld. Neemt het evangelie van Jezus een ruime plaats in onder ons, staat het in het middelpunt van de belangstelling? Want hier hoort het hart van gemeente zijn te kloppen: in het laten wonen in al hun rijkdom van de woorden van Christus in ons. Met als gevolg: elkaar onderrichten, God eren, alles doen in de naam van Jezus (3:16-17). Christus' woorden zijn de bron van een leven dat vrucht draagt, tot eer van de Vader.

Woorden van Christus

De volgende uitspraken van Jezus kunnen een (nieuw) beginpunt vormen van het hiermee oefenen. Leer ze uit je hoofd, laat ze regelmatig door je gedachten gaan, geloof dat de heilige Geest ze in je hart brengt en vrucht laat dragen in je leven.

1. 'Ik wens jullie vrede! Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit' (Joh. 20:21). **2.** 'Je hebt niet meer dan mijn genade nodig, want kracht wordt zichtbaar in zwakheid' (2 Kor. 12:9). **3.** 'Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden' (Mat. 5:7). **4.** 'Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden' (Mat. 6:33). **5.** 'Wie mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft' (Joh. 8:12).



Voor een geloofsgesprek

1. Op welke manier ben jij bezig om Christus' woorden in je te laten wonen?
2. Welke uitspraak van Jezus wil jij de komende tijd intensief in je laten wonen? Waarom deze uitspraak?
3. Zoek nog drie andere 'woorden van Jezus' die je wilt koesteren als een schat.

Websites

www.josdouma.nl
www.levenindekerk.nl
www.plantagekerkzwolle.nl



Plantagekerk
Zwolle