

PREEKKRACHT Zondag 8 januari 2017

Zo vriendelijk en veilig als het licht

Gods vriendelijkheid en die van ons (Titus 3:1-7)

'Zo vriendelijk en veilig als het licht, zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht'. Wat een prachtige zin (Kerkboek Gezang 174)! Vriendelijkheid is ook onderdeel van de vrucht van de Geest. En we hebben er in onze samenleving vol hufterigheid, haat, vervreemding en groeiende tegenstellingen meer dan ooit behoefte aan. Een pleidooi voor vriendelijkheid dus.

Spreuken 15:1

Een vriendelijk antwoord doet woede bedaren,
krenkende woorden wakkeren toorn aan.

Spreuken 16:24

Een vriendelijke uitspraak is een korf vol honing,
zoet voor de ziel en gezond voor het lichaam.

Goed boos

Vriendelijkheid heeft te maken met goedheid, mildheid, genade, compassie, kwetsbaarheid, vergevingsgezindheid. Maar: mogen we ook nog eens goed boos zijn? Hoe gaan we in het licht van vriendelijkheid om met onze irritatie, woede, frustratie? Boosheid is zeker een belangrijke menselijke emotie waardoor we in opstand komen tegen onrecht. God kan ook goed boos zijn: hij vertoornt zich over onrecht en zonde. Maar dat maakt van hem nog geen 'Angry God' waarvan 'angry white men' een soort afspiegeling zijn.

De vriendelijken

Het woord voor vriendelijkheid is in het Grieks: *chrestotès*. De naam 'christenen' verwijst allereerst naar Christus, maar is ook een verwijzing naar dit *chrestotès*. Het is een woordspeling: *chrestotès*, *chrestenoi*, christenen: 'de vriendelijken'. 'Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen' (Fil. 4:5).

Ook wij waren eens...

In Titus 3:1-2 krijgt Titus de opdracht de gelovigen eraan te herinneren dat ze de overheid moeten erkennen, altijd goed moeten doen, en vredelievend en vriendelijk moeten zijn. Dat is een heel actuele oproep in een verdeelde samenleving vol tegenstellingen. Gaan we daarin mee? Of vertonen we een andere stijl, die van Gods nieuwe wereld? Tegelijk wijst Paulus (3:3) op het vroegere leven (dat helaas lang niet altijd verleden tijd blijkt te zijn): 'Ook wij waren eens onverstandig, ongehoorzaam, op de verkeerde weg, slaaf van allerlei begeerten en lusten. Ons leven stond in het teken van boosaardigheid en afgunst, we verafschuwden en haatten elkaar.' Herken je dat? Ja dat is er. Maar bedenk wel: Paulus schrijft in de verleden tijd.

Gods vriendelijkheid is openbaar geworden

En dan wijst Paulus op God zelf (3:4) - dat is ook de enige manier om los te komen uit onze focus op onszelf. Letterlijk schrijft Paulus: 'Maar toen zijn de *vriendelijkheid* en de *filantropie* van God, onze redder, openbaar geworden!' Onze redder: dat is Jezus. Jezus heeft ons gered door het kruis en op hem is Gods boosheid neergekomen. Dat is onze redding, deel 1. Maar vergeet niet dat er ook redding, deel 2 is: we zijn gered om reddingswerkers te zijn in deze wereld, om het reddende werk van Christus ervaarbaar te maken. Zijn vriendelijkheid wordt door de heilige Geest van de wedergeboorte vertaald in onze levens. Christenen maken in deze samenleving verschil door hun vriendelijkheid (vrucht van de Geest).

Avondmaal

Als we de maaltijd van Jezus vieren ontvangen we tegelijkertijd: vergeving (redding, deel 1, door Jezus' bloed) én vriendelijkheid (redding, deel 2, door Jezus' Geest).

Bijbelgedeelten

Spreuken 15:1-5

Spreuken 16:20-24

Titus 3:1-7

Filippenzen 4:4-9

Gespreksvragen

1. Wat zijn jouw ervaringen met vriendelijkheid?
2. Herken je Gods vriendelijkheid? Waarin zie je die?
3. Hoe zie jij 'goed boos' zijn in relatie tot de oproep om vriendelijk te zijn?
4. 'Als christenen geen vriendelijke mensen zijn, zijn het geen christenen.' Wat vind je van deze stelling?
5. Wij zijn gered om reddingswerkers te zijn en Gods vriendelijkheid in deze wereld te weerspiegelen. Hoe kunnen we dat doen als kerk?

Websites

www.josdouma.nl

www.levenindekerk.nl

www.plantagekerkzwolle.nl



Plantagekerk
Zwolle