

Radicale zachtmoedigheid

Wie is Jezus vandaag voor ons? (Matteüs 21:5)

Onze maatschappij is vol geweld en agressie, vol vervreemding en verwijdering: we leven in een 'hardmoedige' samenleving. Dat vorig weekend in Arnhem twee hand in hand lopende homo's in elkaar werden geslagen, illustreert dat op een verbijsterende manier. Wat doen we: tand om tand? Of keren we de linkerwang toe?

Politiek statement

Jezus maakt met zijn intocht in Jeruzalem op een ezelsveulen niet minder dan een politiek statement. 'Mijn koninkrijk is van een andere orde!' Matteüs citeert de profeet Zacharia: 'Juich, Sion, Jeruzalem, schreeuw het uit van vreugde! Je koning is in aantocht, bekleed met gerechtigheid en zege. Nederig komt hij aanrijden op een ezel' (9:9). Dezelfde profeet heeft ook deze woorden van God doorgegeven: 'Niet door kracht en niet door geweld, maar door mijn Geest, zegt de HEER van de legermachten' (4:6, HSV). Plaatsen we als volgelingen van Jezus tegenover alle hardmoedigheid die er is de zachtmoedigheid die we van onze Heer leren? Klinken deze woorden van Jezus na in ons hart: 'Leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart' (Mat. 11:29)? En heeft de Geest deze woorden al echt in ons hart geschreven: 'Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten' (Mat. 5:5)?

Koninkrijk: cultuur van zachtmoedigheid

Jezus is radicaal anders: nederig en zachtmoedig. Overigens betekent dat niet: restloze vriendelijk of ruggengraatloos toegeeflijk. Jezus is geen watje: de tempelreiniging die volgt laat dat zien. Let erop wat Jezus, nu hij op weg gaat naar het kruis, hier duidelijk wil maken: de tempel is een huis van gebed en van genezing! Gebed is in Gods koninkrijk het krachtigste wapen (21:13). En genezing laat zien dat het koninkrijk vol is van aandacht voor kwetsbaarheid (21:14). Vorige week hoorden we: 'Kijk, daar is het lam van God!' Vandaag is dit de boodschap waar

we naar luisteren: 'Kijk, je koning is in aantocht. Hij is zachtmoedig!' Die zachtmoedigheid (compassie, vriendelijkheid, kwetsbaarheid, nederigheid, mildheid, geweldloosheid) is een vrucht van de Geest die is neergedaald op Jezus als een duif (Mat. 3:16-17) en een uitingsvorm van de liefde (Gal. 5:22-23).

De zachtmoedige kerk

In een 'hardmoedige' samenleving is de kerk een oefenplaats voor zachtmoedigheid. Jacobus, de broer van Jezus, spreekt erover in zijn brief. Want ook in de kerk kan er jaloezie en egoïsme zijn: dat je de ander niets gunt en dat je alleen voor jezelf gaat (Jak. 3:14-16). Dat levert een 'wijsheid' op die 'aards, ongeestelijk en demonisch is'. Daarom wijst Jacobus op 'wijze zachtmoedigheid' (3:13). Wie zich laat leiden door de Geest, wordt zachtmoedig: een vredestichter (3:17-18). Waar zijn er in jouw leven plekken die 'hard' zijn geworden (door wrok, onvergevingsgezindheid, bitterheid, egoïsme)? Als je mee wilt bewegen met de koning op weg naar het kruis, belijd dan je 'hardmoedigheid' en laat de Geest van Jezus je zacht maken.

Radicale zachtmoedigheid

Wie avondmaal viert, kiest voor radicale zachtmoedigheid, die wortelt in Jezus (het is geen kunstje). Jezus' radicale zachtmoedigheid bracht hem aan het kruis waar hij stierf voor de hardheid van onze harten. Zo brengt hij ons in het beloofde land: Gods nieuwe wereld (Mat. 5:5).



Bijbelgedeelten

Zacharia 9:9-17

Matteüs 5:1-10

Matteüs 21:1-17

Jakobus 3:13-18

Gespreksvragen

1. Wat betekent het voor jou dat Jezus 'je koning' is?
2. Wanneer heb jij zachtmoedigheid (bij jezelf of bij een ander) ervaren?
3. Waar herken je de 'hardmoedigheid' in de samenleving en in de kerk en in je eigen hart?
4. Wat heeft het kruis te maken met zachtmoedigheid?
5. Hoe helpen gebed en genezing om de kerk meer tot een oefenplaats van zachtmoedigheid te maken?

Websites

www.josdouma.nl

www.levenindekerk.nl

www.plantagekerkzwolle.nl



Plantagekerk
Zwolle