

PREEKKRACHT Zondag 14 januari 2018

Wat heeft Jezus te zeggen over #MeToo

Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn (Matteüs 5:27-30)

Nog steeds wordt er in de media veel gesproken over #MeToo. De #MeToo-beweging is door Time zelfs verkozen tot Person of the Year 2017. Het is zó belangrijk dat er geprotesteerd wordt tegen seksuele intimidatie, seksueel grensoverschrijdend gedrag, ongewenste intimiteiten, aanranding, verkrachting, sexistische opmerkingen, enzovoort waar veel vrouwen (en ook mannen) mee te maken hebben. Dat is helaas van alle tijden.

Eigen wil

Het is heftig maar waar: mensen laten zich leiden (niet door de Geest maar) door hun 'eigen wil': 'Het is bekend wat onze eigen wil allemaal teweegbrengt: ontucht, zedeloosheid en losbandigheid... (...); wie zich aan deze dingen overgeven, zullen geen deel hebben aan het koninkrijk van God.' (Gal. 5:19.21). Ook Jezus spreekt in de Bergrede over de realiteit van (verkeerde) seksuele begeerte en overspel. Van groot belang is om te zien in welke context hij dat doet: in het uitnodigen om te zoeken naar de 'grotere gerechtigheid' (Mat. 5:20; hiervan geeft Jezus vervolgens zes illustraties). Zonder die 'ware innerlijke goedheid, de integriteit die past bij Jezus', kun je 'het koninkrijk van de hemel niet binnengaan'.

Het hart

We komen alleen echt verder als we ons richten op ons hart: wat daar gebeurt is de bron van wat er in ons dagelijkse leven gebeurt en van hoe we ons gedragen. 'Gelukkig wie nederig en zuiver van hart zijn' (Mat. 5:3.8). Jezus verbiedt het 'lustvol kijken' (overspelig oogcontact zoeken met een vrouw), niet zonder meer het zien van een vrouw (heel strenge Joden liepen op straat altijd naar de grond te kijken zodat ze geen vrouwen zouden zien).

Verleiding

Het in verleiding komen is op zich niet zondig. 'Want de

hogepriester die wij hebben is er een die met onze zwakheden kan meevoelen, juist omdat hij, net als wij, in elk opzicht op de proef is gesteld, met dit verschil dat hij niet vervallen is tot zonde' (Heb. 4:15). Toegeven aan de verleiding of bewust naar plekken gaan waar je verleid wordt is wel zonde.

Oog en hand

Jezus wijst aan dat kijken (ogen) en aanraken (handen) voortkomen uit het hart. In het absurd klinkende gebod om je oog uit te rukken of je hand af te hakken (5:29-30) maakt hij twee dingen duidelijk: 1. dat we onszelf radicaal moeten aanpakken als het om gedrag gaat en 2. dat daar uiteindelijk niet de oplossing zit, want al is je oog uitgerukt en je hand afgehakt, je hart is nog steeds niet veranderd. De overvloedige gerechtigheid, de ware integriteit op het gebied van seksualiteit heeft alles met je hart te maken en met je schat. Als je schat seksualiteit, andere vrouwen of mannen (maar ook: macht of bezit) is, dan zal daar ook je hart zijn en zullen blikken en daden snel volgen. 'Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn' (Mat. 6:21)

Veilige kerk

Als Jezus vandaag iets zou zeggen over #MeToo en een veilige kerk, zou hij het misschien zo verwoorden: 'Mannen, de heiligheid van jullie hart is de veiligheid van mijn gemeente. Richt je hart op mijn koninkrijk. Laat je hart vol zijn van mijn Geest.' 'Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart, het is de bron van je leven' (Spreuken 4:23).



Om te lezen

Matteüs 5:27-30

Galaten 5:16-24

Om over te praten

1. Wat vind jij van de #MeToo-beweging?
2. Welke ervaringen ken jij als het gaat om grensoverschrijdend gedrag op seksueel gebied?
3. Wat wil Jezus volgens jou nu precies zeggen in Matteüs 5:27-30?
4. Wat betekent integriteit en overvloedige gerechtigheid volgens jou als het gaat om seksualiteit?
5. 'Jezus stelt geen (nieuwe) regels in de Bergrede, maar wijs de weg naar het hart.' Wat vind je van die stelling?
6. 'Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart, het is de bron van je leven.' Hoe kan deze spreuk helpen als jij een bijdrage wilt leveren aan een veilige kerk?

Websites

www.josdouma.nl

www.levenindekerk.nl

www.plantagekerkzwolle.nl



Plantagekerk
Zwolle