

PREEKKRACHT Paaszondag 1 april 2018

Gaan jullie mee naar Galilea?

Opstaan in een nieuw leven volgens de Bergrede van Jezus (Matteüs 28:1-20)

Jezus leeft! Pasen is positief: omdat Jezus lééft kunnen ook wij léven. Matteüs heeft passie voor het positieve nieuws van Pasen als de 'kickstart' van een nieuwe wereld: een nieuwe impuls voor het leven met God, er komt echt iets nieuws op gang door de opstanding van Jezus! Opvallend is op Paasmorgen de nadruk op Galilea als de plek waar je moet zijn.

Dit moeten jullie weten

Op de Paasmorgen (28:1-7) is er veel licht: een engel uit de hemel ('hij lichtte als een bliksem') vertelt aan de vrouwen die Jezus zoeken: 'Hij is hier niet, hij is immers opgestaan'. Ze werden eerst gerustgesteld: 'Wees niet bang'. Altijd bemoedigend om dat te horen, maar ook nodig: als je de hemel ontmoet, is dat wel even schrikken. De engel uit de hemel zegt: 'Dit moeten jullie weten...' Maar er volgt geen uiteenzetting van de leer over de opstanding. Geen college maar een reisopdracht, bestemd voor de leerlingen: 'ga achter Jezus aan naar Galilea (dat is drie dagreizen), daar zullen jullie hem zien'.

Jezus ontmoeten

De vrouwen ontmoeten Jezus al direct (28:8-10)! Hij groet hen: 'Vrede is er voor jullie, sjaalom!' Ze omhelzen Jezus en aanbidden hem. Jezus herhaalt de boodschap van de engel: 'Mijn broeders moeten naar Galilea gaan, daar zullen ze mij zien'. Gáán en zien: daar gaat het met Pasen om. Ga op weg en zorg dat je Jezus te zien krijgt! De hogepriesters en oudsten doen intussen iets heel anders dan gaan en zien: zij vergaderen en nemen besluiten (28:11-15).

Jezus zien

De leerlingen dóen wat Jezus zegt: ze gáán naar Galilea (28:16-17)! Iets preciezer nog: naar de berg die Jezus hun had genoemd (andere vertaling: 'de berg waar Jezus hen had onderricht'). De berg. Welke berg? Matteüs verwijst impliciet

maar niet onduidelijk naar de berg van de bergrede (5:1-2). Met Jezus opstaan betekent opstaan in een nieuw leven volgens het onderwijs van de Bergrede! Pasen is: weer, opnieuw nu, aan de voeten van Jezus gaan zitten, en hem je laten aankijken en aanspreken! En ook: leerling zijn en leerling worden, met alle aanbidding én twijfel die daarbij horen. Hoe bemoedigend: zelfs enkele leerlingen die Jezus zien, twijfelen nog!

Alle macht

Jezus spreekt (28:18): 'Mij is alle macht gegeven'. Macht is: *exousia*. Dat woord gebruikte Matteüs ook om de reactie van de mensen na de Bergrede te typeren: 'Hij sprak hen toe als iemand met gezag (*exousia*), en niet zoals hun schriftgeleerden' (7:29). Als Jezus spreekt dan komt er kracht en macht mee in zijn woorden! 'Er is kracht in zijn woord.' Het is de kracht en de macht van zijn Geest! 'In de hemel en op de aarde'. Dat is koninkrijkstaal: hemel en aarde samen, de hemel op aarde. Jezus zegt zoveel als: 'Nú. Is. Het koninkrijk. Er. Echt!' Dat is Pasen!

Maak leerlingen

Wat moeten de leerlingen doen (28:19-20a)? 'Ga op weg!' Een leerling is iemand die op weg gaat en anderen uitnodigt om mee op weg te gaan. De doop dompelt je onder in Gods drie-enige aanwezigheid: weet nu eens en voor altijd dat Jézus leeft en dat jij leeft! Leerling zijn is leren wat Jezus opgedragen heeft. Wat heeft hij opgedragen? Ga naar Galilea en hoor het telkens weer: alles wat we lezen in de Bergrede. Pasen vieren is: nederig zijn, je vijand liefhebben, geen zorgen maken, vader ontmoeten in je binnenkamer, zachtmoedig worden, niet oordelen, vragen, licht zijn, zout zijn, bidden voor wie je vervolgen enzovoort.

Ik ben er

Zie je hier tegenop? Denk je dat je het niet kunt? Luister dan (28:20b): 'Ik ben met jou, alle dagen!' HIJ IS HIER! HIJ LEEFT!

Om te lezen

Genesis 12:1-3

Matteüs 5-7

Matteüs 28



Om te doen

Lees de Bergrede

Luister naar de Geest

Leef de Bergrede

Websites

www.josdouma.nl

www.levenindekerk.nl

www.plantagekerkzwolle.nl



Plantagekerk
Zwolle