

PREEKKRACHT Zondag 10 februari 2019

Ik lief jou. Godsliefde in het huwelijk

Kerk als school van de liefde (4): 1 Korintiërs 13:4-8a

'We moeten de kracht van liefde ontdekken, de verlossende kracht van liefde. Als we dat doen, dan kunnen we van deze oude wereld een nieuwe wereld maken, want liefde is de enige weg' (Martin Luther King). Liefde is een kracht. Liefde is niet allereerst iets sentimenteels. Liefde is niet allereerst iets romantisch. Liefde is een kracht: de kracht van God, de passie van Jezus, de vlam van de Geest.

Huwelijk: liefdesverbond

Het huwelijk staat onder druk. Het lijkt steeds moeilijker te zijn je aan de ander te verbinden in liefde en trouw en ook verbonden te blijven. De glans van het huwelijk als verbond voor het leven lijkt eraf te zijn. En als we zien hoeveel moeite er zijn in huwelijken, moeten we dan ook niet zeggen: er is een geestelijke strijd gaande (Efeziërs 6:10-20)? Onverbondenheid en vervreemding stammen uit het rijk van de duisternis. Maar het koninkrijk van God gaat open in licht en liefde - Goddelijke liefde. In 1 Korintiërs 13 gaat het over *agapè* (de Goddelijke liefde die zichzelf geeft aan de ander) en niet over *eros* (erotische, extatische liefde) en *philia* (liefde als vriendschap) - hoe belangrijk ook die twee voor een huwelijk zijn!

Een weg die voortreffelijker is: de liefde

In de kerk als school van de liefde moeten we elkaar telkens opnieuw het verhaal van de Godsliefde vertellen. 1 Korintiërs 13 moet niet alleen in trouwdiensten klinken. Dit is het hooglied van de liefde voor elke relatie. Het staat in een drieluik van hoofdstukken over de Geest, het lichaam en de gaven. Als er geestelijke strijd gaande is (aanvallen uit het rijk van de duisternis) dan is het zó belangrijk dat we de Heilige Geest zoeken en ons door hem laten leiden. Romeinen 5:5 - 'Gods liefde is in ons hart uitgegoten door de heilige Geest.

Vijftien keer de liefde

Paulus doet vijftien uitspraken over de liefde (1 Kor. 13:4-7). Hoe belangrijk is het om die uitspraken te leren kennen, ze binnen te laten komen in ons 'innerlijke heiligdom' en ze toe te passen in onze relaties, ons leven, geleid door de Heilige Geest. En laten we ook eerlijk zijn over deze begrijpelijke reactie: dit is té mooi, dit is niet haalbaar, dit klopt niet met wat we ervaren, 'alles' is wel héél erg veel! Het is bij mensen onmogelijk...

De liefde is geduldig en heeft de tijd.

De liefde zet de ander op een voetstuk en is niet afgunstig.

De liefde is het tegenovergestelde van zelfgerichtheid, zelfgenoegzaamheid, zelfzuchtigheid, zelfontplooiing.

De liefde is vergevingsgezind.

De liefde is niet blind: ze vindt vreugde in de waarheid en ziet het onrecht niet over het hoofd.

De liefde is als het licht dat begint te wandelen door het huis.

De liefde is optimistisch: hoopvol en vertrouwend (geloof).

De liefde is aangevochten, breekbaar, kwetsbaar. Ze kan niet zonder volharding en verdraagzaamheid.

De liefde is de weg waarvan ieder mens zegt: die weg moeten we leren gaan, met vallen en opstaan.

De liefde luidt de Naam der namen waarmee Gij U kennen laat.

De liefde is de grootste en zal nooit vergaan.

Ik lief jou

Dat is wat God zegt tegen jou én tegen je man of je vrouw (je vriend, vriendin, kind, ouder enzovoort): 'Ik lief jou'. 'Ik heb jou liefgehad. Blijf in mijn liefde' (Jezus). Welke liefde? De liefde als de transformerende kracht van God, de navolgenswaardige passie van Jezus en de zuiverende vlam van de Geest.

ik
lief
jou



Om te lezen

1 Korintiërs 13:1-13

Om te delen

Zie de aparte
gesprekshandreiking.

Websites

www.josdouma.nl

www.levenindekerk.nl

www.plantagekerkzwolle.nl



Plantagekerk
Zwolle