

PREEKKRACHT Belijdenisdienst zondag 16 februari 2020

Géven maakt gelukkiger

(Handelingen 20:35)

We onderzoeken vandaag of deze uitspraak van Jezus misschien wel de kern van het christelijk geloof verwoordt: 'Geven maakt gelukkiger dan ontvangen'. De uitspraak is nergens in de evangeliën terug te vinden en krijgt alleen daardoor al een speciale status.

Toespraak van Paulus

De uitspraak zelf ademt ook echt helemaal de geest van Jezus. Wie anders dan hij sprak voortdurend over geven en vergeven? Wie anders dan hij riep op om zoveel mogelijk weg te geven? En wie was het ook alweer die zelfs zijn eigen leven heeft gegeven? Echt helemaal Jezus dus! In de toespraak van Paulus voor de oudsten uit Efeze, waarvan deze uitspraak het slot vormt, klinkt zijn passie door voor het 'evangelie van Gods genade'. Als je het goede nieuws van Jezus met één woord samenvat, dan is dat voor Paulus: genade. Paulus spreekt ook over: 'koninkrijk' en 'Gods wil' (20:24-27). Paulus wordt tegen het einde ook heel praktisch: 'Geld of kleding heb ik van niemand verlangd; u weet wel dat ik eigenhandig heb voorzien in mijn levensonderhoud en dat van mijn metgezellen. In alles heb ik u getoond dat u de zwakken zo, door hard te werken, moet steunen' (20:33-35). Ook daarin is het evangelie van Gods genade zichtbaar en tastbaar: niet van alles willen krijgen, maar geven, delen, andere mensen helpen en steunen.

Gelukkiger

De slotzin is een belangrijke, wezenlijk uitspraak. Je kunt zelfs zeggen: de uitspraak 'Geven maakt gelukkiger dan ontvangen' verwoordt de kern van het christelijk geloof. Deze uitspraak is het evangelie van genade in een notendop! Het christelijk geloof gaat namelijk over een God die zichzelf geeft, over een God die eindeloos doorgaat met geven, over een God die zichzelf in Jezus weggeeft aan de wereld, over Jezus die zijn leven geeft aan een

kruis om verzoening te brengen en nog veel meer. 'Ervaar de weg die Jezus wijst.' Dat is de ondertitel van dat boek dat we gelezen en besproken hebben als belijdenisgroep. Het christelijk geloof is niet zozeer een set overtuigingen die je hebt, het is een weg om te gaan, met vallen en opstaan, een weg om te ervaren in het leven van elke dag.



Beter dan ontvangen?

Waarom is dit zo? Er bestaat toch geen geven waar ook altijd een ontvangen bij hoort? En zeker, er is met ontvangen niets mis. Christelijk leven kun je ook typeren als ontvankelijk leven: open staan voor wat God je geeft. Maar als we 'geven' vertalen met: gericht zijn op de ander, en we vertalen 'ontvangen' met: gericht zijn op jezelf, dan zien we al snel dat we in een wereld leven waar geven helemaal niet zo vanzelfsprekend is. Er is heel veel egoïsme, egocentrisme, narcisme zelfs in onze cultuur te ontdekken. Dat we met onszelf bezig zijn. Een fixatie op onszelf en onze gedachten en gevoelens en onze persoonlijke ontwikkeling. De vraag 'what's in it for me' is een heel vanzelfsprekende. Maar Jezus leert ons dus om niet te zeggen 'what's in it for me' maar 'what's in me for you'.

Ervaar de weg die Jezus wijst

Om de weg te gaan van 'Geven maakt gelukkiger dan ontvangen' is vertrouwen nodig. Alles begint bij vertrouwen op de gevende liefde van God. Daarom leert Jezus ons te bidden 'Onze Vader in de hemel...'. Het allerbelangrijkste wat we te geven hebben is: liefde, de onuitputtelijke liefde die we ontvangen van God!

Om te lezen

Handelingen 20:17-38

Matteüs 6:25-34

Om te delen

1. Hoe zou jij de kern van het christelijk geloof formuleren?
2. Wat valt jou op in de toespraak van Paulus?
3. Wat betekent het dat het goede nieuws van Jezus genoemd wordt: 'Evangelie van Gods genade'?
4. Waarom maakt volgens jou geven gelukkiger dan ontvangen?
5. Hoe kun jij groeien in geven?
6. Wat heb jij allemaal van God ontvangen?

Websites

www.josdouma.nl

www.levenindekerk.nl

www.plantagekerkzwolle.nl



Plantagekerk
Zwolle