

school voor spiritualiteit **predikantenretraites**

In het retraitecentrum van renovita worden in het seizoen 2010-2011 diverse **retraites** voor predikanten aangeboden.

In deze retraites staat een spirituele omgang met de **heilige Schrift** en het beoefenen van de **stilte** (als 'zwijgen voor het Woord') centraal.



De retraites worden begeleid door dr. **Jos Douma**. Hij is gereformeerd predikant in Haarlem, auteur van boeken op het gebied van Bijbelse spiritualiteit en docent homiletiek aan de Evangelische Theologische Faculteit in Leuven.

De **school voor spiritualiteit** is een leeromgeving, speciaal voor predikanten, waar theologie en praktijk rond spiritualiteit hand in hand gaan.



Het sfeervolle retraitecentrum 'Safe Haven' van stichting renovita in Bleskensgraaf (Zuid-Holland) voert als motto: **verdieping door verstillig.**

retraitedag

Mag ik even stilte?

Tijd maken om bij God te zijn

Predikanten zijn geroepen om anderen voor te gaan in het leven met God. Maar ze vinden het zelf ook vaak moeilijk om tijd te maken om bij God te zijn. Over dit thema (dat ontleend is aan de Maand van de Spiritualiteit in november) spreken we door. En er wordt geoefend met stil-zijn.

*maandag 8 november 2010
10.00 tot 20.00 uur
12 deelnemers | € 72,00*



3daagse retraite

Lectio divina en preekvoorbereiding **Spirituele verdieping van het preekproces**

Predikanten zijn meestal goed geschoold in de exegese van Schriftteksten. Maar als het gaat om een meer spirituele omgang met Gods Woord hebben ze behoefte aan verdieping en oefening.

Tijdens deze retraite staat een eeuwenoude monastieke vorm van Schriftlezen centraal: de *lectio divina*. Zowel praktijk als theorie komen ruimschoots aan bod.

*woensdag 17 tot vrijdag 19 november 2010
woensdag 16 februari tot vrijdag 18 februari 2011
start op woensdag 10.00 uur
afsluiting op vrijdag 15.00 uur
8-10 deelnemers | € 335,00*

retraitedag

Zoek rust, mijn ziel, bij God alleen

Zorgen voor je ziel

Wie als predikant zorgt voor de zielen van mensen, moet ook voor de eigen ziel zorgen. Wat houdt dat in? En hoe doe je dat?

*woensdag 5 januari
10.00 tot 20.00 uur
12 deelnemers | € 72,00*



24uurs retraite

Zwijgen voor het Woord

De zegen van de stilte

Predikanten ervaren net als alle mensen dat de dagen vaak overvol zijn. Hoe vind je rust om de stilte te zoeken? Hoe word je stil? Tijdens deze retraite wordt geoefend met stil-zijn in de hoop dat je de stilte mee kunt nemen in je dagelijkse werk.

*donderdag 6 tot vrijdag 7 januari 2011
woensdag 6 tot donderdag 7 april 2011
begintijd en eindtijd 11.00 uur
8-10 deelnemers | € 175,00*



Mail voor meer informatie naar **jdouma@renovita.nl**. Kijk ook op onderstaande website en ga daar naar **School voor spiritualiteit** (met aanmeldmogelijkheden).