

OEFENPLAATSEN SPIRITUALITEIT

spirituele vernieuwingsbeweging

2008/2012

Op 7 oktober 2008 kwamen wij bij elkaar: Mees te Velde, Henk Schaafsma, Arie de Rover en Jos Douma. We zaten in een restaurant vlakbij het Centraal Station Amersfoort en we deelden ons verlangen dat er in kerken meer aandacht zou komen voor spirituele vorming. Wat hieronder volgt is de uitkomst van onze ontmoeting: een pleidooi voor het creëren van Oefenplaatsen Spiritualiteit.

Verlangen

Wij verlangen ernaar dat er in Nederland in de kerken van de gereformeerde traditie steeds meer plaatsen komen waar christenen worden geïnspireerd en toegerust voor hun persoonlijke spiritualiteit als ontmoeting met hun levende Heer, Jezus Christus. We stellen dankbaar vast dat er al veel van deze plaatsen zijn en dat velen hun eigen wegen vinden om verdieping van hun spiritualiteit te zoeken.

Toch zien we vanuit onze zorg over een verschrompelde, te weinig doorleefde spiritualiteit, die wij in de breedte van de kerken signaleren, de noodzaak van een spirituele vernieuwingsbeweging. Daarom willen we - ieder binnen onze eigen mogelijkheden - een bijdrage leveren aan het tot stand komen van meer Oefenplaatsen Spiritualiteit. Om in beeld te brengen wat we daarmee bedoelen, geven we eerst een opsomming van voorbeelden van wat wij onder Oefenplekken Spiritualiteit verstaan. En vervolgens proberen we de volle breedte van spiritualiteit te laten zien aan de hand van een model van zes stromen.

Voorbeelden van Oefenplaatsen Spiritualiteit

- een kerk die haar gebouw een dagdeel openstelt als stiltecentrum
- een gespreksgroep die regelmatig samenkomt voor het voeren van een geloofsgesprek
- een nieuw op te richten 'klooster' waar mensen voor een retraite naartoe kunnen gaan
- stille week vieringen en ander vesperachtige bijeenkomsten in lokale kerken
- een cursus in een plaatselijke kerk over spiritualiteit en gebed
- boeken die een concrete handreiking bieden om te groeien in spiritualiteit
- lezingen waarin de spirituele dimensie vorm en inhoud krijgt
- retrainehuis De Spil in Giessendam
- een kerkdienst
- spreekbeurten in kerken en op conferenties
- een kleine groep bijeenkomst
- activiteiten van A Rocha
- initiatieven van Time to Turn
- etc...

Het gaat ons er niet om allerlei nieuwe initiatieven te lanceren, maar om dat wat al gebeurt meer te bezien vanuit een spiritueel perspectief. Zo is in de opsomming hierboven ook de kerkdienst genoemd, omdat we geloven dat kerkdiensten veel meer vindplaatsen van spiritualiteit zouden kunnen worden, vindplaatsen van waarachtige ontmoeting - op zielsniveau - met God in Christus door de Geest.

Zes stromen

We willen ervoor waken dat er een eenzijdig beeld ontstaat van waar het in spiritualiteit om zou gaan: om meditatie, contemplatie, stilte, retraite, liturgie enzovoort. Aan de hand van een door Richard Foster beschreven model van zes spirituele stromingen, zoeken we naar de volle breedte van spiritualiteit (zie het overzicht onderaan dit document). Waar het ons ten diepste om gaat is dat we (nieuwe) spirituele wegen zoeken waarin de ontmoeting met onze Heer gevonden wordt. En die wegen zijn zo veelkleurig als verwoord in de genoemde zes stromen.

Spiritualiteit: ziel en samenleving

Wij willen zelf op onze eigen plek en binnen de ruimte van onze eigen bediening een bijdrage leveren aan het creëren van Oefenplaatsen Spiritualiteit. Tegelijk willen we ook anderen aanmoedigen en verbindingen aangaan om dit verlangen vorm en inhoud te geven. Daarbij willen we aandacht hebben voor zowel de ziel als de samenleving.

Wij geloven dat christenen echte ziel-zorg nodig hebben in de vorm van geestelijke begeleiding. Ook zijn we ervan overtuigd dat de invalshoek van de spiritualiteit hiervoor zeer wezenlijk is en nadere verdieping behoeft.

Wij geloven ook dat onze samenleving is gediend met aandacht voor spiritualiteit, omdat mensen die meer spiritueel leren leven van diepgaandere betekenis kunnen zijn in de maatschappij. Bovendien wordt onze rusteloze en op prestatie gerichte samenleving gekenmerkt door een nieuwe honger naar verdieping en bezieling.

Het is ons gebed dat ons verlangen een echo is van het verlangen van de Geest van Jezus Christus. Zijn hulp, wijsheid en liefde roepen we in om biddend te werken aan het creëren van Oefenplaatsen Spiritualiteit.

Dit document is in oktober 2008 opgesteld door Jos Douma, als gezamenlijke uitkomst van de genoemde ontmoeting op 7 oktober 2008. Het is op 16 juni 2012 door hem opnieuw geredigeerd om als input te dienen in het gesprek over **de kerk als oefenplaats**. Dit naar aanleiding van de verschijning van het boek 'Oefenplaatsen. Tegendraadse theologen over kerk en ethiek' van Herman Paul en Bart Wallet.

Spiritueel groeien in Christusgelijkvormigheid

Richard Foster	Renovaré Nederland	Uitgebreidere typering (Jos Douma):
contemplative the prayer-filled life	meditatieve beweging biddend leven	GEBED Biddend leven <i>Je bent iemand die gebed, meditatie en stilte erg belangrijk vindt, er tijd voor apart zet, en ook graag samen met anderen God in gebed zoekt.</i>
evangelical the word-centered life	evangelische beweging leven met het Woord van God	WOORD Bijbels leven <i>Je leest en studeert graag in de bijbel en verlangt ernaar om het evangelie met anderen te delen (mede-gelovigen en on-gelovigen).</i>
charismatic the spirit-empowered life	charismatische beweging leven uit de kracht van de Heilige Geest	GEEST Geestelijk leven Je bent iemand die de gaven van de Geest dankbaar wilt gebruiken en die zich uitstrekt naar het groeien in de vrucht van de Geest.
social justice the compassionate life	beweging van sociale gerechtigheid bewogen leven	BEWOGENHEID Bewogen leven Je bent iemand die graag anderen dient en helpt en die zich graag inzet voor sociale gerechtigheid in relaties en structuren.
incarnational the sacramental life	beweging voor eenheid van geestelijk en dagelijks leven leven als een sacrament	ALLEDAAGSHEID Alledaags leven Je zoekt en vindt Gods aanwezigheid in de alledaagse dingen (in wat je zegt en doet en ziet) en in de schepping van God.
holiness the virtuous life	heiligingsbeweging zoeken naar een gave en ongedeelde manier van leven	HEILIGHEID Heilig leven Je bent iemand die graag wil leven volgens Gods goede geboden, die vecht tegen zonde en ernaar streeft goede werken te doen uit genade.
www.renovare.org	www.renovarenl.blogspot.nl	www.josdouma.nl