

Het Marcusevangelie in één avond



In het kader van het leesproject Verrast door Jezus. Het Marcusevangelie in 80 dagen is het boeiend om het Marcusevangelie ook eens in één adem te lezen. Dat kan in ruim twee uren!

Hieronder vind je enkele handreikingen voor een leesavond in je kerk of in je kleine groep.

19.45	Afspraken maken over hoe de avond verloopt (over: pauzes inbouwen, tijdnes lezen water/koffie/thee drinken, afwisselen met muziek of zang etc.)
19.55	Beginnen met gebed
20.00	Lezen Marcus 1 tot en met 16
22.15 /22.30	Afsluiten met gebed en eventueel nagesprek

De taakverdeling voor het lezen kan er zo uit zien (uiteraard kun je ook met minder of met meer lezers werken):

hoofdstukken	<i>het verhaal zoals dat door Marcus vertelt wordt</i>	<i>de gesproken woorden ('directe rede') uit het verhaal: alles wat tussen aanhalingstekens staat, exclusief Schriftcitaten</i>
1,4,7,10,13,16	lezer 1	lezer 2
2,5,8,11,14	lezer 3	lezer 4
3,6,9,12,15	lezer 5	lezer 6

“Het ging Marcus om iets anders dan het schrijven van een ‘mooi’ boek, hij wilde voor zijn lezers de betekenis van het leven, lijden en sterven van Jezus onder woorden brengen. Wie de tijd neemt en het geduld heeft om het evangelie met aandacht te lezen zal langzaam maar zeker onder de indruk komen van deze beschrijving van Marcus. Hij had over het algemeen slechts weinig woorden nodig en de verhalen zijn zelden of nooit lang, maar op deze wijze is hij erin geslaagd een indringend beeld te geven van Jezus Christus.” (C.J. den Heijer in commentaar ‘Tekst & Toelichting’ over Marcus)