

Heilig vrijen

Jezus en onze seksualiteit

ds. Jos Douma, Haarlem

Gods doel met onze seksualiteit

(4 februari 2007)

De hetero in de gemeente van Christus

(11 februari 2007)

De homo in de gemeente van Christus

(18 februari 2007)

Ons spreken en denken over de homo in de gemeente van Christus moet niet gestuurd worden door enkele heldere teksten uit de bijbel over dat onderwerp maar allereerst door de agapè-liefde van 1 Korintiërs 13. We leven niet bij teksten alleen, maar met Christus.

Actualiteit | Het thema homoseksualiteit is telkens weer actueel (in de krant en op televisie). Een eigen geluid is er van de rooms-katholieke priester Antoine Bodar. Een citaat: “De kerk weet het ook niet precies. Vroeger was de homoseksuele gerichtheid al een doodzonde. Ik ben wel blij dat het verschijnsel nu geaccepteerd is.

Homoseksualiteit is geen variant van de schepping, laat staan een vondst van de Schepper, zoals pater Van Kilsdonk zei. Maar het is er wel. Dus zegt de kerk: wees jezelf en aanvaard jezelf. Het helpt niet om er alleen maar tegen te strijden. Dan word je gefrustreerd. Dus aanvaard jezelf en maak van daaruit keuzes. We zijn allemaal door God bemind en door God bedoeld. En breng de zaken die je niet rondkrijgt, bij de Heer terug.” En: “De ethiek volgt uit de aanraking Gods. Ik zou niet celibatair kunnen leven als ik niet door God was aangeraakt.”

Identiteit | Homo-zijn (of lesbisch) is niet allereerst een kwestie van seksualiteit maar van identiteit. Als je ontdekt dat je homo bent is de eerste vraag niet: ‘Wat mag wel en wat niet?’ maar: ‘Wie ben ik eigenlijk?’ De jeugdroman van Frans van Houwelingen ‘De witte kiezel’ gaat over Rombout van 16 die zijn homo-zijn ontdekt (ieder die een mening wil vormen zou het moeten lezen). Het boek eindigt met een witte steen waarop Rombout schrijft: HOMO = MENS.

Veiligheid

De cruciale vraag voor de gemeente van Christus is: is er in ons midden veiligheid, aanvaarding, liefde, begrip voor jongens en meisjes, vrouwen en mannen die hun identiteit bekend willen maken (‘coming out’): ‘Ik ben...’ Of staan we klaar met oordelen, vooroordelen en veroordelingen?

In Christus | Elke christen (hetero én homo) mag leren zijn of haar identiteit allereerst in Christus te vinden. Onze diepste identiteit ligt in Hem! In Christus ben ik... meer dan overwinnaar! een vrijgesprokene! een nieuwe schepping! een heilige! Pas als we dit met elkaar delen en begrijpen en ervaren, is er de ruimte om samen te zoeken naar een concrete weg voor de homoseksuele christen. Als uitgangspunt daarbij zou kunnen gelden: ‘Een (volledige) homoseksuele relatie past niet bij de navolging van Christus.’

De weg van een christen-homo | Er zijn verschillende wegen voor homo’s en lesbiennes: a) De weg van genezing? b) De weg van het celibaat? c) De weg van liefdevolle trouw?

In de gemeente van Christus | De eerste roeping van Christus’ gemeente in deze tijd is niet heldere standpunten innemen, maar zó kerk zijn dat homo’s en lesbiennes in ons midden eerlijk hun verhaal kunnen vertellen zonder afgewezen te worden. Heel belangrijk voor zo’n open gemeente zijn:

- 1) liefdevolle relaties: kijken met Jezus’ ogen,
- 2) ware verbondenheid: geen nieuwe taboes,
- 3) open communicatie: kwetsbaar en wederkerig.

www.josdouma.nl/heiligvrijen

† ooster
park
kerk