

Je bent een mooi mens...

Hoe God je karakter vormt 5: geduld
Exodus 34:1-10

GESPRESKSHANDREIKING

Met behulp van deze handreiking kun je zelf aan de slag met de inhoud van de preek of kun je als kleine groep een geloofsgesprek voeren. De gehouden preek is te lezen en te beluisteren op de site van de Fonteinkerk.

www.fonteinkerkhaarlem.nl/jebenteenmooimens

Zeven Bijbelwoorden over geduld

(zoek ze op, schrijf ze over, prent ze in je hart)

1. Psalm 86:15
2. Spreuken 14:29
3. Spreuken 16:32
4. Prediker 7:8
5. Klaagliederen 3:26
6. Joël 2:13
7. Nahum 1:3

Om over na te denken

- Geduld is een schone zaak. ■ *Spreekwoord*
- Iets verdragen met Jobsgeduld. ■ *Spreekwoord*
- Geen mens kan over geduld iets zinnigs zeggen, tenzij hij het geduld van God heeft leren kennen. In God heeft alle geduld zijn oorsprong en vanuit Gods geduld krijgt alle menselijke geduld haar schittering en waardigheid. ■ *Cyprianus, 3^e eeuw*
- De beweging die Jezus is gestart wordt gevormd door mensen die geloven dat ze alle tijd van de wereld hebben, mogelijk gemaakt door Gods geduld, om de ongeduldige agressie van de wereld uit te dagen met het kruis en de opstanding. ■ *Stanley Hauerwas*

Gespreksvragen n.a.v. de preek

1. Geef een eigen omschrijving van wat jij verstaat onder geduld.
2. Lees Exodus 34:1-10. Wat leer je hier over Gods karakter? Wat betekent dat voor jouw leven?
3. Herken je de betekenis van 'lankmoedigheid'? Lijd jij wel eens aan 'kortmoedigheid' (ongeduld, kortaangebondenheid)?

4. Ongeduld heeft te maken met er niet tegen kunnen dat je de ander of de situatie niet 'onder controle' hebt. Ben je het daarmee eens?



5. Lees Jakobus 5:7-11. Wat leer je uit deze passage over geduld?
6. Zoek de zeven Bijbelwoorden in het kader hiernaast op en lees ze een voor een hardop voor. Wat is de betekenis?
7. Gods geduld betekent ook dat God geen haast heeft. Waaraan zie je dat? Wat is het doel van Gods geduld? (Lees ook: Romeinen 2:4).
8. Praat door over enkele van de uitspraken onder 'Om over na te denken'.
9. Spreek door over de drie praktische oefeningen in geduld. Hoe kan de gemeente of de kleine groep een plek zijn waar je geduld leert oefenen?
 - **Wacht even!**
 - **Laat los!**
 - **Ken God!**

**In God heeft alle geduld
zijn oorsprong en vanuit
Gods geduld krijgt alle
menselijke geduld haar
schittering en waardigheid.**



Cyprianus

Jos Douma
www.josdouma.nl

